



Het allergrootste gevaar waar de huidige machthebbers mee te maken krijgen zou eigenlijk de norm moeten zijn in het leven en dat is de waarheid.

Het hele spel van hen die ons onder controle houden valt of staat met het links- of rechtsom verborgen houden van de waarheid; het vermoorden van journalisten indien nodig hoort daar gewoon bij.

De meeste journalisten die voor mainstream publicaties werken kunnen 's avonds rustig gaan slapen, want de dingen waarover zij schrijven passen precies binnen van te voren vastgestelde kaders.

Je zult de mainstream media nooit de overheid zien afvallen in de zin dat ze bijvoorbeeld eindelijk eens iets gaan schrijven [over de MH17 doofpot](#), terwijl zij allemaal dondersgoed weten dat alle aanwijzingen richting Oekraïne wijzen en niet naar Rusland.

Echte kritische journalisten die toch op een bepaalde manier het keurslijf van de mainstream media weten te ontsnappen, lopen dan ook enorm gevaar.

We hebben de afgelopen tijd al enkele moorden gezien op journalisten binnen de EU zoals [C aruana Galizia](#) op Malta en [Jan Kuciak](#) uit Slovaakije.

Nu is daar een [derde bij gekomen](#):

*In heel Europa wordt geschokt gereageerd op de moord op een Bulgaarse journaliste. De vrouw, Victoria Marinova, deed onderzoek naar een groot schandaal over fraude met EU-fondsen.*

*Het lichaam van de 30-jarige Marinova werd gisteren aangetroffen langs de Donau in haar woonplaats Ruse. Volgens bronnen zou de vrouw zijn verkracht en gewurgd.*

Net voordat ze werd vermoord had ze in een televisieprogramma aandacht besteed aan het feit dat zo'n 30 tot 40 procent van alle ontvangen Europese subsidie verdwijnt in de vorm van corruptie en steekpenningen.

Uiteraard wordt nu gezegd dat het niet zeker is of de verkrachting en moord te maken hebben met haar journalistieke werk en er bestaat dan ook een gereede kans dat er nooit een dader zal worden gevonden. Of, als de publieke druk te groot wordt, dan zal DNA onderzoek uitwijzen dat een plaatselijke [Jasper Steringa](#) of [Jos Brech](#) de moord heeft begaan.

In Saudi Arabië gaan ze nog veel voortvarender te werk en wanneer je daar kritisch denkt/schrijft loop je niet alleen het risico je leven te verliezen, [maar heb je ook nog de kans](#) in stukken te worden gesneden.

*Turkse vrienden van de verdwenen Saudische journalist Jamal Khashoggi zeggen dat hij in het Saudische consulaat in Istanbul is vermoord. De Turkse autoriteiten zouden hen indirect hebben laten weten dat Khashoggi in het consulaat buiten bewustzijn is gebracht en dat hij door vijftien man in stukken is gesneden.*

De man die voor zijn veiligheid al niet meer in Saudi Arabië woonde, maar in Amerika en daar columns schreef voor de Washington Post was het consulaat van Saudi Arabië in Istanboel [bin nengegaan](#) omdat hij papieren nodig had om te kunnen trouwen. Zijn verloofde wachtte buiten en wacht nog steeds.

*De Saudische journalist Jamal Khashoggi is vermoord op het consulaat van Saudi-Arabië. Dat heeft Yasin Aktay, adviseur van president Recep Tayyip Erdogan van de Turkse regeringspartij AK, tegen televisiezender CNN Turk gezegd. Eerder zei hij al dat Khashoggi het consulaat niet op 'normale wijze' heeft verlaten.*

*Volgens Aktay zijn er beelden van Khashoggi die het consulaat binnengaat, maar nergens is op camera vastgelegd dat hij het gebouw ook weer verlaat. Er zou een speciaal team van vijftien Saudi's betrokken zijn bij de verdwijning van de journalist.*

Ook wij ontvangen toch wel op regelmatige wijze berichten die uit te leggen zijn als (verkapte) bedreigingen. Nooit rechtstreeks, maar altijd in de vorm van goed bedoelde waarschuwingen en tips om dingen anders op te schrijven of van gedachten te veranderen over een bepaald onderwerp.

De wereld wordt met de dag harder en het brengen van de waarheid wordt ook met de dag gevaarlijker.

De enorme censuur zoals die nu overal heerst en steeds erger wordt in combinatie met de moorden op journalisten tonen aan dat de machthebbers als de dood zijn dat de waarheid wordt gekend door het grote publiek.

Het zijn niet alleen journalisten die worden vermoord als ze de waarheid boven tafel willen krijgen. Zelfs rechters ontkomen hier niet aan, zoals is gebleken in ons land.

Het volgende [deel is uit een artikel](#) dat we al eerder publiceerden en waaruit blijkt hoever men gaat om de waarheid verborgen te houden. Het speelt in ons eigen land en niemand in

mainstream land die hier aandacht aan besteed.

*In een land waar recht niet meer mogelijk is, sterven mensen die zich daar wel voor inzetten heel (veel te) vaak een mysterieuze dood.*

*Het zijn geen mysterieuze doden, het zijn moorden, maar we noemen het zo omdat keihard bewijs vaak ontbreekt. Dat is meestal een kenmerk van mafiamoorden en deze kunnen onbeperkt doorgaan, omdat diegenen die dit afgrijselijke gebeuren aan de kaak zouden moeten stellen, de journalisten, braaf hun kaken op elkaar houden en de andere kant op kijken, want anders gaat het niet goed met hen en hun carrière.*

*De pers, ook wel mainstream-media genoemd, is verantwoordelijk voor de instandhouding van de pedo elite en is daarom net zo schuldig als de daders zelf.*

*Zoals bekend, heeft het Gerechtshof Arnhem [onlangs de formele beslissing genomen](#) om af te zien van verdere stappen richting strafvervolging van Joris Demmink, voormalig secretaris generaal van Politie en Justitie, voor het verkrachten van minderjarige kinderen omdat er "geen enkel bewijs" zou zijn. Dit onder voorzitterschap van een rechter die bekend staat als een trouwe Demmink dienaar, Henk Abbink, waarover Micha Kat het [volgende zegt](#):*

*Nadat een speciale 'Demmink-rechter', de godsdienstwaanzinnige Ouderling Abbink (die eerder de 'grote strafzaak' van Micha manipuleerde en de criminele rechter Hans Westenberg de rode loper gaf) besloot dat Joris Demmink boven de wet staat en niet kan worden vervolgd, zelfs niet als meerdere minderjarigen aangifte tegen hem doen wegens verkrachting, wisten de MSM van 'vreugde' niet hoe ze hun 'overwinning' moesten 'vieren'.*

*Toen echter door hetzelfde Gerechtshof in januari 2014 werd besloten om een onderzoek naar de mogelijkheden van strafvervolging van Joris Demmink in te stellen, gebeurde dit niet onder voorzitterschap van voornoemde Abbink, maar van Rob van den Heuvel.*

*Ondertussen is bekend dat het onderzoek slecht of eigenlijk helemaal niet is uitgevoerd, maar dat de uiteindelijke beslissing omtrent verdere vervolging weer bij het Gerechtshof komt te liggen. Met een neutrale voorzitter was er natuurlijk alle kans geweest dat het OM een geweldige veeg uit de pan zou hebben gekregen voor haar broddelwerk, maar met een voorzitter als Abbink loop je dat risico niet.*

*Dus, krijgt rechter Rob van den Heuvel enkele maanden voor die cruciale zitting een bizar ongeluk waarbij [hij om het leven komt](#).*

*(klik op het plaatje voor een grotere versie).*