



De bijna, zo lijkt het, moedwillige blindheid van de mensheid om dingen onder ogen te zien, is werkelijk bijna niet meer voor te stellen.

Velen zijn tot de overtuiging gekomen dat wanneer ze maar lang genoeg doorgaan met het ontkennen van de werkelijkheid deze op magische wijze zal verdwijnen.

De waanzin van bovengenoemd denken is iedere dag opnieuw in je omgeving waar te nemen.

De manier waarop overheden wereldwijd hun bevolkingen tiranniseren, is iets dat door de grote massa nauwelijks wordt opgemerkt.

De wereld wordt door een duister satanische klik in de achtergrond naar een punt gedreven waarop geen terugkeer meer mogelijk is. Waarbij volledig gedrogeerde en gehyponotiseerde bevolkingen braaf meewerken aan de volledige vernietiging van leven op aarde.