



Waar je tot nog niet heel lang geleden alleen maar overheidsinstanties had die zich bezighielden met ruimtereizen, zo zijn daar nu talloze bedrijven die op dat gebied actief zijn.

En zij zijn dan ook degenen die straks op de maan een overweldigende hoeveelheid bewijs van buitenaards leven zullen aantreffen.

Iemand die heel over buitenaards leven weet is de voormalige NASA medewerker en onderzoeker Richard Hoagland. Hij weet niet alleen veel over buitenaards leven, maar ook over de geheime ruimtevloot en de vele mensen die “zomaar” verdwijnen zoals we [in een eerder artikel schreven](#).

*Volgens de ex NASA medewerker en onderzoeker Richard Hoagland heeft men gebruik gemaakt van de al bestaande bouwwerken op Mars uit lang vervlogen tijden en heeft men deze door modernisering en aanpassingen weer bruikbaar gemaakt. Ook stelt Hoagland dat Fobos, de maan van Mars, niets meer is dan een soort bevoorradingsstation en dat deze “maan” hol is van binnen.*

Nu komt Hoagland weer naar voren met een interview dat net is gepubliceerd maar al in 2015 is opgenomen en dat gaat over de vele nieuwe privé bedrijven die zich bezighouden met ruimtereizen en dan in het bijzonder naar de maan.

Hoagland zegt dat wanneer deze bedrijven op de maan aan zullen komen deze hun ogen uit zullen kijken. Ze zullen talloze voorbeelden van intelligent leven wat daar ooit was ontdekken en ze zullen stomverbaasd zijn over wat ze daar zullen aantreffen.

Hij komt dan vervolgens met een interessante theorie en zegt dat NASA zelf het verhaal over de neplanding op de maan heeft verzonnen, om er zo voor te zorgen dat de amateur onderzoekers geen verdere aandacht aan de maan zouden schenken.

Maar, dat al die censuur nu voor onze ogen aan alle kanten uiteen begint te vallen en dat dit ook komt doordat steeds meer particuliere bedrijven zich met ruimtereizen bezighouden. Dat wat vroeger alleen het domein was van overheidsinstanties nu eindelijk toegankelijk zal worden voor het grote publiek.

De bekende ufoloog Scott Waring [komt met een goed idee](#) om te bewijzen dat er veel meer

op de maan is dat wij geacht worden te denken.

We weten natuurlijk dat NASA volop bezig is met het wegpoetsen van allerlei interessante zaken op afbeeldingen, maar zo'n 40 jaar geleden was dat veel minder, simpelweg omdat er toen nog geen internet was.

Scott raadt eenieder aan om oude boeken te kopen uit bijvoorbeeld de jaren '70 waarin NASA foto's staan van de maan. Hij zegt dat je daar soms de meest interessante dingen tegenkomt zoals het volgende ruimteschip dat te zien is in één van de kraters van de maan. Inmiddels is dit allang weer weggepoetst, behalve in de oude boeken.