



Vanaf heel jonge leeftijd wordt ons bijgebracht dat we voorzichtig moeten zijn in het leven en vooral geen onnodige risico's moeten nemen.

Het gevolg is dat je een kudde gehoorzame trouwe slaven krijgt die geen flauw benul hebben hoe je veel geld kunt verdienen of in ieder geval financieel onafhankelijk kunt zijn.

Als je naar school gaat, dan verwacht je dat je daar dingen zult leren die je voorbereiden op het leven. Dat je daar leert na te denken en hoe je een vrij en onafhankelijk leven kunnen leiden.

Je zou denken dat je daar leert hoe belangrijk geld is in ons leven en dat er talloze manieren zijn waarop je op een creatieve manier genoeg van dat goedje kunt vergaren om een aangenaam leven te leven. Natuurlijk zouden we allemaal liever een leven leiden zonder geld, maar aangezien dat er nu eenmaal is, is het wel zo handig als je weet hoe je er aan kunt komen.

Maar, dat wordt je niet geleerd en wanneer je aan onderwijzende personeel vraagt waarom dat soort dingen niet wordt onderwezen op school, dan krijg je als antwoord dat de overheid bepaalt wat er wordt onderwezen en dat de kunst om geld te verdienen daar niet bij hoort.

Er is een heel goede reden dat de overheid niet wil dat kinderen leren hoe ze (veel) geld kunnen verdienen, want kinderen worden geprogrammeerd om een leven als slaaf te leven. Ook al wordt dat niet in zoveel woorden gezegd, dat is waar het wel op neer komt.

Er wordt kinderen geleerd goed hun best te doen op school zodat ze straks een goede baan kunnen krijgen. Er wordt hen geleerd hoe ze straks voor iemand kunnen gaan werken, hoe ze goede werknemers kunnen worden.

En dat dit alleen zal lukken als ze zich volledig aanpassen aan de regels zoals de maatschappij die oplegt.