



Niet gehinderd door enige kennis van zaken en noch minder door moraal heeft de Telegraaf dit keer haar ziel en zaligheid verkocht aan de vaccinatie mafia.

Mensen die tegen vaccinaties zijn worden door haar bestempeld als aanhangers van waanzinnige complottheorieën.

Een vos verleert nooit zijn streken en dat geldt ook voor de Telegraaf.

Zij waaien mee met alle winden, afhankelijk van wat voor hen op dit moment het meest voordelig uitkomt of wordt opgedragen, en wat ze het Nederlandse volk voorschotelen heeft uiteraard weinig met de waarheid te maken.

Zo heeft de hoofdredactie in haar wijsheid besloten dat ze [een redactioneel commentaar](#) moesten plaatsen over vaccinaties.

De kop daarvan ziet er zo uit: