



Wie denkt dat de rust is weergekeerd nu de bevolking van de Krim [zich heeft uitgesproken](#) voor hereniging met Rusland komt bedrogen uit.

Er is een volk dat vindt dat zij meer recht hebben op dat gebied dan wie dan ook en zij zullen niet rusten voordat ze het in handen hebben.

Het is de laatste tijd vrij rustig geweest in het oosten van Oekraïne en het inmiddels bij Rusland behorend schiereiland de Krim.

Aan die rust lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Dat is ook niet zo vreemd want de Krim is nog steeds Russisch en het oosten van Oekraïne heeft nog steeds niet toegegeven aan de druk van Kiev en het Westen.

Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar wellicht het grootste belang is dat de Chazaren hun land terug willen. Het volk dat [wij onterecht Joden noemen](#) en op dit moment het land van de Palestijnen bezet houdt.

Zoals wij schreven [in een eerder artikel](#):

*Waar we nu dus mee te maken hebben in het moderne Israël is een kunstmatig gecreëerd land gedomineerd door Joden die geen enkele verwantschap hebben met de Joden uit de tijd van Jezus; niet geografisch noch genetisch of spiritueel.*

*We zien een van oorsprong Turks nomadenvolk dat vanwege bepaalde voordelen meer dan duizend jaar geleden zich bekeerde tot een vorm van Judaïsme.*

Vorig jaar kwam er [een geheim Joods plan aan het licht](#) waarbij men wil proberen het originele thuisland van de Joden/Chazaren weer in bezit te nemen. Een land dat voor een deel in Oekraïne ligt, maar waarbinnen vooral de Krim heel erg belangrijk is.

Voor de Krim wordt door de Joden/Chazaren [beschouwd als hun echte thuisland](#) en dat willen ze hoe dan ook weer in handen krijgen.