



Er is nog steeds heel veel ophef in Engeland over de opmerkingen van een voormalig burgemeester van Londen, Ken Livingstone, over de samenwerking tussen de Nazi's en de Zionisten.

Volgens de Amerikaanse historicus Mark Weber is er geen land ter wereld dat in de jaren dertig meer gedaan heeft aan het bevorderen van de Zionistische doelstellingen dan het Duitsland van Adolf Hitler.

Je weet dat wanneer je ook maar iets zegt dat de Joodse gemeenschap niet welgevallig is, je een genadeloze storm van kritiek over je heen krijgt en je automatisch daarmee een antisemiet bent.

Zoals dat gebeurde met Ken Livingstone die nu voor de tweede keer een jaar is geschorst als lid van de Engelse Labour partij vanwege zijn opmerkingen.

Wat zei Ken Livingstone nu eigenlijk precies? Hierbij een video van enkele dagen geleden, waarin hij nogmaals zijn uitspraken doet.

Bovenstaande opmerkingen waren voldoende voor [een nieuwe storm van protest uit de Joodse gemeenschap](#), want hoe durft deze man dat soort dingen te zeggen en meer dan 1.000 (prominente) Joodse leden van Labour hebben geëist dat Livingstone alsnog wordt geschrapt als lid van de partij.

En dat is dan weer het beeld dat het publiek krijgt voorgeschoteld door de mainstream media. Niemand die ook maar even de moeite neemt om te controleren of wat Livingstone zegt daadwerkelijk klopt.

En wanneer je wat gaat zoeken, dan blijkt dit inderdaad volkomen te kloppen, alleen wat Livingstone niet erg goed doet, is het verhaal in de context plaatsen, waarin deze samenwerking tussen de Nazi's en de Zionisten plaatsvond.

In het begin van 1935 [vertrok er een schip vanuit Bremerhaven](#) in Duitsland met als bestemming Haifa in Palestina. Op de boeg van het schip stond de naam Tel Aviv, van de mast

wapperde het Duitse hakenkruis en de kapitein,

[Leidig](#),

was lid van de nationaal socialistische partij. Het schip zelf echter was eigendom van een Zionist.