



Enkele dagen geleden verscheen er in de Israëlische krant Haaretz een artikel waarmee ze zich de woede van de complete Israëlische elite op de hals haalden.

De auteur noemde Zionisten gevaarlijker dan chauffeurs van ramkraak auto's en dat werd hem nu niet bepaald in dank afgenomen.

We hebben onlangs [een artikel geschreven](#) over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi's in de jaren dertig in Duitsland. Iets dat voor veel mensen moeilijk voor te stellen is en wanneer dit wordt genoemd een storm van protest doet ontstaan zoals we hebben gezien met de opmerkingen van de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone.

Wij schrijven al heel lang dat er een levensgroot verschil is tussen het Joodse volk en het Zionisme. Het laatste is voornamelijk ontsproten uit de koker van de Rothschilds en consorten en is een soort combinatie tussen een geheime en een politieke organisatie.

Niet zo vreemd dan dat er ook veel Joodse mensen zijn die niets met het Zionisme te maken willen hebben.

Maar, hoe vaak maak je het mee dat een Israëlische krant over dit onderwerp schrijft? Inderdaad, niet vaak en wanneer dat wel gebeurt, dan is dat zeker nieuwswaardig.

Vorige week [verscheen er een column in de Hebreeuwse editie van Haaretz](#), geschreven door Yossi Klein, waar onder andere het volgende in stond.

Hezbollah is geen gevaar. Het bedreigt niemand. Het loopt groot gevaar door Israël en Amerika en is bereid om zichzelf te verdedigen als het wordt aangevallen.

De grootste bedreiging voor de mensheid vormt het Anglo-Zionisme, door het eindeloos voeren van agressieve oorlogen, waarbij het ene land na het andere wordt verkracht en verwoest en is verantwoordelijk voor miljoenen slachtoffers.

Klein ging in zijn column verder door te stellen dat de Zionistische fanaten controle over het land willen en een etnische zuivering wil doorvoeren voor wat betreft haar Arabische inwoners.

Premier Netanyahu noemde het artikel “beschamend en misleidend”.