



Wanneer journalisten de waarheid vertellen over een overheid, dan worden ze vervolgd door diezelfde overheid.

Nog even en alles en iedereen is genuilkorfd, daarom bij deze nog even het geheim over hoe we onze vrijheid kunnen veroveren.

We schrijven regelmatig over wat de voormalige regeringsfunctionaris ten tijde van Reagan, Paul Craig Roberts, te vertellen heeft.

Zo ook deze week [waar hij begint](#) met te stellen dat een vis begint te rotten vanaf de kop.

En zo is de rot in de Westerse wereld begonnen in Amerika en heeft het zich inmiddels ook verspreid naar haar vazalregeringen in Europa.

Een belangrijk onderdeel van dat rottingsproces is dat mensen die de waarheid brengen het zwijgen moet worden opgelegd.

Roberts schrijft daarover onder andere het volgende:

De aanval van Washington op de journalistiek zoals die wordt vertolkt door de illegale arrestatie van Julian Assange heeft zich nu naar Frankrijk verspreid.

Drie journalisten aldaar schreven dat de regering van de Amerikaanse vazalpresident Emanuel Macron volledig op de hoogte was van het feit dat de wapens die zij verkochten aan Saoedi Arabië zouden worden gebruikt om onschuldige vrouwen en kinderen te vermoorden (Yemen).

Ze sleurden daarmee volledig het officiële verhaal onderuit waarin werd gesteld dat de Fransen dan wel wapens verkochten aan de slagers uit Saoedi Arabië, maar dat ze echt niet wisten dat deze wapens zouden worden gebruikt om anderen aan te vallen in plaats van zich te verdedigen.

Deze drie journalisten moeten zich nu melden bij de politie om ondervraagd te worden. Ze zullen worden ondervraagd door de Franse Gestapo vanwege omdat ze "nationale defensiegeheimen hebben gecompromitteerd".

Met andere woorden: Als de Franse overheid liegt, dan is het een schending van de nationale defensie geheimen als je daarover bericht.

Waarmee nu ook Westerse landen het voorbeeld van Amerika volgen en de journalistiek wordt gecriminaliseerd, waardoor de misdaden van overheden verborgen blijven.

Als je zoals Wikileaks, even los van of Wikileaks uiteindelijk een psy-op blijkt, de misdaden van een overheid blootlegt, ben jij degene die vervolgd zal worden door de criminele overheid omdat je de waarheid hebt verteld. We kunnen dan ook niet langer spreken van een Westerse democratie, omdat overheden niet meer ter verantwoording kunnen worden geroepen, want om dat mogelijk te maken moet er persvrijheid zijn.

De conclusie van Roberts is dat de “war on terror” een vermomming was voor een frontale aanval op de vrijheden zoals burgers die volgens de grondwet horen te hebben.

En zo zegt hij: Het tijdperk van de tirannie is begonnen. Verkiezingen kunnen daar geen einde aan maken.