



Er hebben zich de afgelopen jaren historische ontwikkelingen voorgedaan in Rusland en bijna niemand hier schijnt het te merken.

Het heeft alles te maken hebben met de overgang van het Vaticaan naar het satanisme en het negeren van het derde geheim van Fatima.

In maart 2012 hield Vladimir Poetin na zijn verkiezing tot president met tranen in zijn ogen in Moskou een historische toespraak voor het Russische volk.