



De persconferentie waar de hele wereld [naar uit had zitten kijken](#) , werd het zoveelste fabeltje voor een goedgelovige bevolking.

Er is water ontdekt op Mars, maar wij zijn en blijven het enige tot nu toe ontdekte leven in het heelal.

Dit is de eindconclusie van de “spannende” Mars [persconferentie](#):

„Tot nu toe zijn wij het enige bewijs van leven, hier op aarde. Zelfs wij weten niet zeker hoe wij zijn ontstaan, dus kun je nagaan hoe moeilijk het is om erachter te komen hoe en of er leven op Mars is (geweest).”

Het thema van de persconferentie was dat er vloeibaar water was ontdekt op Mars en hoewel dit een sterke aanwijzing is dat er op z'n minst in ieder geval leven is geweest op deze planeet, blijft de eindconclusie van NASA dat wij helemaal alleen zijn in het oneindige heelal.

NASA is wat dit soort zaken betreft verre van betrouwbaar waarover wij onder meer schreven [i n een eerder artikel](#):

Sinds de oprichting van NASA in 1958 is er alles aan gedaan om de occulte oorsprong van dit instituut voor het publiek verborgen te houden. De oorsprong die direct leidt naar wat men wel het “slechtste mens ooit” op aarde noemt, [Alistair Crowley](#).

De hoogste rangen binnen NASA werden gedomineerd door leden van de geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars en voormalige Nazi's, waarvan de meest bekende [W ernher von Braun](#) is.

Dan is duidelijk dat je op iedere persconferentie wordt voorgelogen, dat er allang een [geheime ruimtevloot bestaat](#)

, dat er

[mensen op Mars wonen](#)

en dat buitenaardsen overeenkomsten

[hebben gesloten met overheden.](#)

Dat alles wat NASA aan het grote publiek vertelt, gebaseerd is op leugens en dat ze met de technologie zoals ze die tonen aan de buitenwereld nog niet eens de Van Allen Gordel kunnen passeren met bemande ruimtevluichten.

Zoals een lezer schrijft (dank!):

Onderstaand filmpje waarin NASA zelf bevestigt hoe goed ze bezig zijn! Ze kunnen nog steeds NIET door die van Allen Belts! Dus die hele maanlanding is HOAX bewezen.

En inderdaad, wanneer je de onderstaande video bekijkt, dan valt je mond open van verbazing.

Terry Virts, de commandant van het Internationale Ruimtestation, weet te vertellen dat de volgende stap in de ontdekking van de ruimte de lancering van de Orion module is met zwaardere raketten waardoor bemande vluchten buiten de atmosfeer van de aarde mogelijk zullen worden.

Hij zegt dus letterlijk dat wij als mensen op dit moment alleen maar in een baan om de aarde kunnen vliegen!

Hij vertelt bovendien dat als wij eenmaal in staat zullen zijn om bemande vluchten buiten de atmosfeer van de aarde te laten vliegen, wij zelfs naar de maan zouden kunnen gaan.

Het is dan de Orion capsule waarmee het allemaal moet gaan gebeuren. Waar het echter op lijkt is alsof ook die gebruikt zal worden voor een nieuwe ronde van sprookjes voor het grote publiek.

Zoals dezelfde lezer schrijft:

Nu wordt het echt interessant: onderstaand filmpje over de Orion capsule die gelanceerd is (ze bevestigen het gewoon zelf dat ze nog steeds geen mensen erdoorheen kunnen sturen!) en 2e filmpje hoe die zogenaamd weer terug is gekomen!!!!

Let op de details van 2e filmpje bij 1.52 min. zo grappig! Als die capsule zo'n hitte heeft meegemaakt (!) how the fuck kan dat Amerikaanse vlaggetje dan zo mooi erop zitten... Echt niet logisch om die eerst erop te plakken als ze er nog heen moeten varen en gezien hoe die is gebouwd en dan pas te shooten..al zie ik ze ervoor aan! ...een HOAX.

Ook NASA is niets meer dan een instrument om het publiek sprookjes te vertellen en af te leiden zodat ze vooral de waarheid niet te weten zullen komen.

Iets waar ook de eerder genoemde lezer van overtuigd is:

Als grote fan van uw site kon ik het niet laten aanvullend te reageren op uw laatste NASA bericht:

Mijn hobby is al jaren o.a. conspiracy theories uit te pluizen en weerleggen met de feiten. De NWO is een feit en duidelijk: als je nog dieper de rabbit hole in gaat kom je uit op Antarctica. We mogen er nog steeds niet heen of overheen en er staan daar gigantisch veel onderzoekgebouwen op oude grote bunkers van Hitler.

Afgezien van prins Harry en onze Willem die er heen zijn gegaan, hoor je alleen maar sprookjes!

De NASA is duidelijk een zeer sterk super vergevorderd dekmanteltje: er gaan honderden miljarden ergens naar toe, waarschijnlijk de meest fantastische projecten, maar gaat zeker niet op aan die filmpjes industrie die zo'n leuke plaatjes van onze aarde en het heelal inkleuren, of onderwater feestjes en vluchtjes met een G force om te laten zien dat we vooral goed bezig zijn....

Hou toch op lieve mensen met je NASA! Enfin kan pagina's vullen van Generaal Bird zijn expedities tot aan de ufootjes die Hitler al had.

Gigantische sigaren van 1 of 2 km lang maken ze ik weet niet hoe breed met wel 2000 man aan boord!

Allemaal op zwaartekracht gestuurd!

WAKE up mensen!