



Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën.

Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is.

Update: 1 oktober 2019

Naar aanleiding van het originele artikel zijn er veel (positieve) reacties binnen gekomen voor Gerrit.

We plaatsen hier één antwoord waarin veel informatie staat die ook voor anderen van toepassing zal zijn. Daarnaast zal iedereen die gereageerd heeft een persoonlijk antwoord van Gerrit ontvangen, maar heb wel even geduld.

Gerrit:

In het eerste deel van Causaliteit vraag ik aan het einde van het artikel of er wel interesse is in dat gene wat ik kwijt wil, waar ik over wil schrijven, wat ik graag met mensen wil delen. In mijn eigen leef omgeving vind ik hier totaal geen klankbord voor. Met betrekking tot deze wereld durf ik te stellen dat ik ontwaakt ben tot op een gevorderd niveau, en ook in de lange eenzame weg in mijn pogingen om De Heer Jezus te volgen kan ik mee praten, en redelijk helder aangeven en verwoorden wat dat in het dagelijks leven voor een problemen met zich mee brengt, problemen van praktische aard, dus relatieve problemen. Totaal niets met wat 250.000.000 miljoen Christenen wereldwijd mee maken hebben. In sommige landen word zelfs al gesproken over genocide. De website opendoors houd een lijst bij met [Christen vervoging wereldwijd](#) ;

Zelf had ik mij voorgenomen als niet een iemand reageert dan stop ik met schrijven over dat wat ik zelf geleerd heb en wat ik zo hoog nodig met andere mensen wil delen. In tussen hebben al tien mensen gereageerd met de vraag of ik dat idee verder wil toelichten, hoe ik dat voor mij zie. Het is niet zo dat ik dat idee voor mij zelf kristal helder voor mijn geest heb staan, integendeel, het is een vaag idee wat voort komt uit een heel diep verlangen om niet meer mee te doen met deze 'wereld'. Zo als in De Bijbel staat; ik leef nog wel in deze wereld, maar ik ben

niet meer van deze wereld. Johannes 17:11-18

Een mevrouw schrijft het volgende;

*Goedemiddag,*

*Dit bericht is voor Gerrit Stanneveld, omdat hij wil weten of het zin heeft verder te gaan met zijn artikelen.*

*Ik vind uw bijdrage zeker nuttig. Veel heb ik gelezen en beluisterd van David Icke, die informatie komt redelijk overeen. Maar de bijbelse teksten die erbij horen vind ik interessant. Die zijn voor mij moeilijk te vinden.*

*Wat wel storend is is dat u enkel met Christenen zo'n bioboerderij wil starten. De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft. Ze blijven hun informatie inwinnen in enkel Christelijke boeken en artikelen en willen zich verder nergens in verdiepen. Mijn pogingen tot het uitleggen van chemtrails bijvoorbeeld zijn op niets uitgelopen. Ze kunnen het zich denk ik niet voorstellen.*

*Beter zou u op zoek gaan naar gelijkgestemden om een bioboerderij te starten, ongeacht hun religie (in behoor zelf niet tot een kerkgenootschap).*

*Mocht u toch enkele Christenen overtuigd hebben van de "alternatieve " waarheid, dan zou ik graag weten hoe.*

*Dhr. Stanneveld mag mij evt persoonlijk antwoorden als hij dat wil. Zo niet, dan heb ik daar ook vrede mee.*

*Met vriendelijke groet,*

U schrijft; Dat De Bijbelse teksten moeilijk zijn te vinden. Die vraag begrijp ik niet, ik vermeld toch altijd de bron van mijn Bijbelse passages..?!

Dan vervolgt u; Wat wel storend is is dat u enkel met Christenen zo'n bioboerderij wil starten. De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft.

Dat u dat als persoon storend vindt is subjectief, daar kan ik niets aan veranderen. Ik wil wel toelichten waarom ik zoiets 'enkel' met Christenen wil starten. Zelf heb ik met mijn zoon een tijdlang [aan wooffing en workaway gedaan](#).

De strekking hiervan is dat je wereldwijd op vaak biologische boerderijen gaat werken zonder dat je daarvoor betaald krijgt. In ruil voor je arbeid krijg je een slaap plaats en drie maaltijden per dag, in theorie. Gemiddeld werk je vijf uur per dag, vijf dagen in de week. Maar ook dat is maar de theorie, vaak werk je veel meer.

Een paar jaar geleden ben ik met mijn zoon naar Noorwegen gegaan, bij een familie bestaande uit een vader, moeder en zoon. De moeder was net zo als mij al meer dan 15 jaar de Bijbel het bestuderen, maar haar man en zoon totaal niet. De reden dat ik dit samen met mijn zoon heb gedaan was puur om te overleven, om dat wij geen bron van inkomsten meer hadden en ik behoorlijk ziek ben.

Het was een leuke familie, open, eerlijk en sociaal. Op een prachtige locatie halverwege Noorwegen, aan aan fjord, hoe kan het ook anders. Ze hadden lama's, varkens en heel veel kippen. Ook verbouwde ze in de zomer op kleine schaal groenten en fruit.

Vaak had deze familie wel meer dan tien gasten van over de hele wereld, mannen en vrouwen. De moeder vertelde mij dat het heel vaak voorkwam dat dit een enorme druk op haar huwelijk legde en haar band met haar zoon. Ik luisterde aandachtig en viel haar niet in de rede. Ze ging verder door te vertellen dat haar 'gasten' zich in haar huis vaak te buiten gingen aan overmatig

alcohol en drugs gebruik, en immorele seksualiteit. En dat haar man en zoon hier vatbaar voor was. Nog voor dat ze klaar was met haar verhaal wist ik welke Bijbelse passages ik met haar wilde doornemen.

## 2 Johannes 1:9-10-11

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

De Bijbel staat vol met verwijzingen dat als je opnieuw geboren bent in Christus je niet meer onder een juk moet komen met verstokte dronkaards en mensen die zich overgeven aan hoererij. Een ieder die zegt ik heb De Christus leren kennen en zijn geboden niet onderhoud is een leugenaar en de waarheid is niet in hem.

## 1 Johannes 2:4

Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

Wanneer je als mens jezelf vrijwillig wilt onderwerpen aan de morele maatstaven van GOD zo als gedictieerd in de gehele Bijbel dan zul je je oude persoonlijkheid moeten afleggen en kun je ook geen omgang meer hebben met mensen uit de wereld die deze keus nog niet gemaakt hebben. Dat gaat onherroepelijk botsen. Daar komt bij als jezelf nog niet stevig in je schoenen staat dat de kans op terug val altijd aanwezig is, vaak is onze geest wel gewillig maar ons vlees is zo zwak. Dat is dus de reden dat ik een bio-boerderij zou willen opzetten met gelijk gestemden geesten. (in ieder geval de mogelijkheid wil onderzoeken) Mensen die zich op basis van vrijwilligheid onder de autoriteit van Jezus en GOD willen plaatsen.

Eigenlijk is het wel een contradictie dat juist ik hier een pleidooi houd om op basis van vrijwilligheid mij zelf te onderwerpen aan de autoriteit van GOD. Mijn hele leven heb ik in de clinch gelegen met wereldse machten en hun autoriteit. Met een aan perversiteit grenzende wellust heb ik mijn hele leven de wetten van onze samenleving geschonden en overal tegen aan lopen schoppen, om nou, in deze fase van leven klaar te zijn om het allemaal uit handen te geven en tegen Jezus en GOD te zeggen, hier ben ik Heer, ik weet het niet meer, ik ben helemaal vast gelopen, een zondaar van de ergste soort, alstublieft, keert u niet af van mij. Ik heb berouw en spijt als haren op mijn hoofd voor de dingen die ik gedaan heb. ik heb het mijn hele leven bij het verkeerde einde gehad!

Dan voegt die Mevrouw er nog aan toe; De Christenen die ik ken, lachen om het soort informatie die u geeft

Dat weet ik Mevrouw, ondertussen weet ik wel wat het is om uitgelachen en bespot te worden, maar dat is nog helemaal niets met wat Christenen te wachten staat. En het lachen dat is mij al lang geleden vergaan toen ik begon te beseffen in wat voor een wereld ik leef en wat onze toekomst is. mensen die hier blind voor zijn en het ook niet willen weten hebben hun eigen keuze gemaakt. ik maakt de mijne.

*“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”* (2 Timotheüs 3:12)

*“Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, [zullen ze ook u vervolgen](#)*

*.”*

Filippenzen (1 vers 29): *“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”*

Gelijkgestemden geesten is daarom het fundament van een leefgemeenschap, wat denkt u wat voor een chaos het word als je met tien of twintig ego's onder een dak bent die zich allemaal doen gelden en denken dat ze de wijsheid en het morele gelijk in pacht hebben. Het word echt een mix van een soapserie en een psychologisch drama. Mensen die ik in gedachten heb moeten al tot op een bepaalde hoogte gerijpt zijn, net zo als mij, die heel diep van binnen verlangen naar een alternatieve manier van leven, je zelf loskoppelen van de waanzin van deze wereld, proberen zelfvoorzienend te leven in een wereld die uit-elkaar is het vallen op spiritueel niveau, economisch en maatschappelijk gebied. Het is "wishful thinking" dat weet ik...maar toch zeker de moeite waard om over te brainstormen..?! Dan schrijft die Mevrouw nog: (ik behoor zelf niet tot een kerkgenootschap)

Ook ik behoor tot geen enkel kerkgenootschap. Uit interesse en omdat ik een slaapstoornis heb ben ik 15 jaar geleden, gewoon thuis begonnen met het lezen van de Bijbel, tot op de dag van vandaag. Om ook tot de conclusie te moeten komen dat ik bij geen enkele wereldse kerk of gemeente thuis hoor, alleen bij de gemeente van Jezus en GOD, een geestelijke kerk. Natuurlijk ben ik opzoek gegaan, ik heb mij verdiept in de leerstellingen van de RK kerk, de evangelische gemeentes, protestantse kerk, jehovah's getuigen, mormomen, 7 de dag adventisten etc, ik heb ze allemaal onder de loep van de Bijbel gelegd, en allemaal onderwijzen ze leerstellingen die niet conform De Bijbel zijn.

Wanneer ik dat herken door mijn onderscheidingsvermogen dan kan ik mij niet meer aan zo een kerk/gemeente conformeren. dan scheiden zich de wegen. En ja, dat maakt eenzaam. De Bijbel roept juist op naarmate men de eindtijd ziet naderen om met broeders en zusters samen te komen en elkaar op te bouwen en aan te moedigen. Maar ik neem geen valse leer stellingen aan, daar ben ik heel dogmatisch in. Dan maar alleen en eenzaam.

De theorie om een Christelijke Bio-boerderij te verwezenlijken zie ik ongeveer zo in mijn verbeelding; stel dat het daadwerkelijk lukt, om vijf, tien, twintig gelijkgestemden bij elkaar te krijgen en je kunt een stichting in het leven roepen met een eigen bankrekening waar iedereen zeg maar duizend euro op stort dan zou je ergens in een van de visegrad landen een vervallen boerderij kunnen kopen en die met verkrachte eenden..ehhh ik bedoel, met vereende krachten

samen leefbaar kunnen maken. Beginnen met kleinschalig moestuinen aanleggen, kleinvee, kippen, schapen en geiten etc. Zonne energie opwekken met panelen, grondwater en regen water zuiver...gewoon doen, fouten maken en leren...

En iedereen die mee betaald en werkt mag daar verblijven zo lang hij of zij wil, maar wel allemaal onder supervisie van de richtlijnen van de Bijbel. in het begin kun je er nog voor kiezen om samen in auto of busje heen en weer te pendelen, nogmaals ik heb het niet kristal helder voor mijn geest staan, het is gewoon een heel diep verlangen naar zingeving zo lang als het nog kan.

Vandaar deze proef ballon. Ook kun je bijvoorbeeld als je daar voor zou kiezen, om in Oostenrijk te gaan werken in het winterseizoen, om toch een bron van inkomsten te hebben, wanneer je hier alle schepen achter je wil verbranden. Verwacht van mij geen kant en klare oplossingen, want dan zal het alleen op een teleurstelling uit lopen. Wat werken betreft in Oostenrijk weet ik uit ervaring de weg, ik heb daar immers gewoond, dus ik kan je hele goede tips geven waar je meteen concreet wat aan hebt.

Ik zal dit zo naar de redactie van Niburu door sturen en om verder af te wachten hoe groot de belangstelling is. Daarna zal ik iedereen die dat wil persoonlijk mailen en te woord staan.

Gerrit Stanneveld.

Origineel artikel: 29 september 2019

*Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor "opposite the editorial page" en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.*

*Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.*

Vandaag een bijdrage van Gerrit Stanneveld. De man die al vaker op deze site [artikelen publiceerd](#), voornamelijk gericht op de eindtijd in combinatie met zijn christelijk geloof.

Causaliteit, deel 1

Het is al weken, zo niet maanden dat ik rond loop met de gedachten om het onderliggende

verband zichtbaar te maken tussen wereldse gebeurtenissen en Bijbelse profetieën. Niet omdat ik niks beters kan verzinnen met mijn vrije tijd, maar omdat ik voor honderd procent ervan overtuigd ben dat 'onze' tijd letterlijk nog maar kort is. Het is nou plus minus twintig jaar geleden dat de alternatieve media actief is geworden op het

"world wide web" en daar valt veel over te zeggen. Heel veel websites ben ik dankbaar omdat ze mij de hand vaten hebben aangereikt om te ontwaken uit het web van leugens en misleidingen. Maar net zo als het bij de MSM wemelt van de professionele leugenaars en charlatans, zo is dat bij sommige van de alternatieve media (helaas) niet anders. Vrijwel overal heb ik een permanente 'ban' gekregen, van Geenstijl tot bijna alle alternatieve nieuws sites! Terwijl ik nooit opzettelijk iemand beledig, oproep tot haat, en zeker niet tot geweld! Wat is het dan dat sommige zo beangstigend vinden aan de zaken waar ik over schrijf of wat ik kenbaar wil maken..? De helft van mijn 'interviews' zijn spoorloos verdwenen van Google, zonder opgave van redenen. Zo heb ik bijvoorbeeld ooit een interview gegeven aan L1 en 1Limburg, De Telegraaf etc, allemaal verwijderd.

Vandaar dat ik de redactie van Niburu.co om toestemming heb gevraagd of ik een samenvatting mag schrijven van dat wat ik de afgelopen twintigjaar heb mogen leren. Wellicht in meerdere delen omdat het anders te lang word omdat het zo een breed 'onderwerp' is. Bij de alternatieve media zitten zeker waardevolle nieuwssites, waaronder Niburu. En met sommige dingen die zij schrijven of plaatsen ben ik het totaal oneens, wat omgedraaid natuurlijk ook zo is. Maar dat is juist waarom deze redactie een compliment verdiend, ze censureren niet, en ook als ze bijvoorbeeld niets hebben met religie, en of de Bijbel, plaatsen ze het toch..!

De algemene kennis is met name de laatste twintig jaar enorm toegenomen door het WWW, iets wat ook een Bijbelse profetie is.

Daniël 12:4 " Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen."

De King James Bijbel vermeld daar nog bij; " many shall run to and fro and knowledge shall be increased. "

In 2017 waren het maar liefst 4,1 miljard mensen die [gebruik maakten van het vliegtuig](#) .

Wat Daniel verborgen moest houden en verzegelen daar kom ik nog op terug.

Het enorme aanbod aan informatie op het internet van zowel de MSM als het alternatieve nieuws lijkt vaak op het eerste gezicht niets met elkaar te maken te hebben, of dat het toevallige gebeurtenissen zijn zonder verdere betekenis. Sommige zaken worden overdreven groot uitgelicht, en andere weer het liefste doodgezwegen. Je kunt gedurende je hele leven nog zoveel informatie opslaan op je 'biologische harde schijf '

wanneer je niet instaat bent om de punten met elkaar te verbinden is het allemaal van weinig waarde, het gaat juist om het totaal plaatje. "connecting the dots" zo als de Amerikanen zo mooi zeggen. Alles word uit de kast gehaald om het vee (de mensheid) zo dom mogelijk te houden, iets wat verdomd goed lukt.. En voor dat kleine gedeelte wat werkelijk ontwaakt hebben de denk tanken van de illuminatie allerlei termen bedacht om ze mond dood te maken, al dan niet belachelijk weg te zetten. Want wie wil nou een aluhoedje genoemd worden, of een complotgekkie, xenofob of islamofob, religie gekkies of nog erger, een racist of nazi genoemd worden..? En toch durf ik te stellen dat wij allemaal in een grote leugen leven, onze hele collectie geschiedenis boeken kan zo de prullen bak in.

De Illuminatie laat het zelfs al zien op hun kaart 'spel' van 1995..! De wereld word door hele anderen 'mensen' geregeerd dan de marionetten die zichtbaar op het wereld toneel staan.