



Eerder deze week werd wederom duidelijk dat ons land ziek is; de bewoners zijn ziek en het land waarop onze groenten en fruit worden verbouwd is ziek door chemische onkruidverdelgers en de monocultuur.

Het goede nieuws is dat er een wellicht een hele mooie en natuurlijke oplossing voor alle bovengenoemde problemen is, het voedselbos.

Veel mensen hebben misschien nog nooit gehoord van een voedselbos en wat dat precies inhoudt.

We vonden de [volgende definitie](#):

*Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.*

Het mooie van een voedselbos is dat het eigenlijk alle in de introductie genoemde nadelen opheft. De producten die het voortbrengt zijn honderd procent natuurlijk, er wordt niet gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, de producten helpen daadwerkelijk mee om mensen een stuk gezonder te maken en uiteraard is het meer dan perfect voor ons zwaar beschadigde milieu.

Iemand die ons land eigenlijk dit systeem een beetje op de kaart heeft gezet is Wouter van Eck. Hij is jarenlang werkzaam geweest in Afrika als campagneleider Landbouw & Voedsel bij Milieudefensie. In 2009 begon hij in Nederland met de aanplant van een voedselbos in de buurt van Nijmegen, genaamd Ketelbroek.

Het begin van het project bestond uit het kopen van, wat Wouter noemt 2,5 hectare zwaar mishandelde grond, een kale maïsakker. Dat was toen en als je nu kijkt, dan geloof je eigenlijk niet dat dit nog niet zo lang geleden kale grond was.