



Voor ons nuchtere Westerlingen klinkt het misschien vreemd, maar er is veel onrust in een Thais dorp omdat van vier inwoners de organen door een geest zouden zijn opgegeten.

De geest huist in het lichaam van een weduwe, maar dankzij de bezweringsrituelen van een kluzenaar beginnen sommige dorpingen weer voorzichtig wat te glimlachen.

Het geloof in geesten is voor de Thaise bevolking vrij [normaal en een populair onderwerp](#). Het is ook geen bevlieging, maar iets dat door de jaren heen heeft standgehouden.

Men kijkt dan ook helemaal niet raar op als er in een bepaald dorp iets gebeurt waar een geest een hoofdrol in speelt.

Dat is het geval in een dorp in het Nong Kung Si district in het noordoosten van Thailand, waar vrij plotseling vier mannen zijn overleden. Zij zijn volgens de dorpingen geen natuurlijke dood gestorven, maar omgekomen omdat hun [organen van binnen uit zijn opgegeten door een geest](#).

Er heerste dan ook grote paniek in het dorp en tijdens bijeenkomsten werd geld ingezameld om zo adequate maatregelen te kunnen nemen.