



De afgelopen 20 jaar komt het steeds vaker voor dat mensen ontmoetingen hebben met vreemd uitzijnde kinderen.

Kinderen die naar binnen willen en mensen een heel beangstigend gevoel geven, zelfs nog voordat men ziet dat ze pikzwarte ogen hebben.

Het fenomeen Black Eyed Kids (BEK) is iets dat regelmatig weer opduikt en ook wij hebben er eerder [al ruim aandacht aan besteed](#).

*Dit is het spookachtige verhaal van de Kinderen met de Zwarte Ogen, ook BEK genoemd (Black Eyed Kids). Overal ter wereld worden ze waargenomen, vreemde kinderen met roetzwarte ogen die aan je deur kloppen en vragen om binnengelaten te worden. Op het moment dat mensen in deze pikzwarte ogen van de kinderen staren bekruipt hen een heel vreemd gevoel; geen prettig gevoel.*

*Of zoals een vrouwelijke getuige het omschrijft: "Ik kreeg een gevoel van "het kwaad", van heel erg ongelukkig zijn. Ik werd er als het ware door omringd, het was vreselijk".*

Maar, wanneer begint dit fenomeen zich nu eigenlijk voor het eerst in onze moderne tijd tonen? En dan blijkt dat helemaal niet zo gek lang geleden te zijn, want voor de allereerste melding op dit gebied moeten we terug naar het eind van de jaren negentig.

En dit eerste gerapporteerde voorval is afkomstig van een gerespecteerd journalist in Amerika genaam Brian Bethel.

Deze man woonde destijds in Abilene in de staat Texas en het verhaal begint als de man beseft dat hij vergeten is om een rekening te betalen.

Dit is dermate urgent dat hij 's avonds rond tien uur in zijn auto stapt om persoonlijk een cheque in de bus te gooien die zich bevond bij een klein winkelcentrum.

Terwijl hij in zijn auto zat en druk is met het schrijven van een cheque, werd hij ruw opgeschrikt door een luid tikken tegen het raam aan de bestuurderskant.

Bethel keek op en zag een paar jonge knapen staan, buiten in het donker, en zo op het eerste

gezicht was er niets merkwaardigs aan te ontdekken. Echter, dit duurde niet lang, want dingen werden snel vreemd.

Het begon met een onheimelijk gevoel dat Bethel kreeg dat dingen niet in orde waren. Het voelde alsof er een soort kwaadwillende wolk boven de auto was neergedaald. Zomaar, vanuit het niets.