



Ze verschijnen steeds meer, pal onder onze ogen en het overgrote deel van de menesen op onze wereld schijnt ze niet op te merken.

Grote moederschepen, vermoed of verborgen in (onweers)wolken van waaruit en waarin UFO's vliege.

Vorige week hadden we de [bijzondere getuigenis](#) van een dame uit Friesland die 's avonds op haar fiets stapt en onderweg een onweerswolk tegenkomt waaruit UFO's tevoorschijn komen.

Het is een indrukwekkend verhaal, zeker omdat het haar opvalt dat deze wolk eigenlijk de enige is aan een zo goed als onbewolkte hemel.

Dit voorval vond plaats afgelopen 7 oktober en een dag later gebeurt het volgende in Mexico.

Enkele weken geleden, op 8 oktober, is er een maansverduistering in Mexico. Een aantal mensen staat klaar met een mobiele telefoon om hier opnames van te maken, totdat ze een vreemde wolk waarnemen. Dat is vreemd want verder is de lucht onbewolkt.