



Eind 2016 liep ik tegen een artikel aan wat ging over de oprichting van een ruimtestaat.

Toentertijd heb ik even gegniffeld en het artikel niet eens uit gelezen, een ruimtestaat Asgardia, wat een giller!

Zo begint een nieuw artikel van onze trouwe lezer Bert (dank!) over een staat in de ruimte, genaamd Asgardia:

In de film Ragnorak zien we dat Thor zijn thuisplaneet Asgard wordt genoemd en dus moest het wel een grap zijn van een paar science fiction fanaten.

Echter niets blijkt minder waar. We zijn nu 2 jaar verder en het plan om een ruimte staat te creëren is al in een redelijk ver gevorderd stadium, zover zelfs dat er een officieel verzoek bij de UN wordt neer gelegd om de ruimte staat Asgardia als een officiële staat te erkennen. Tevens heeft deze beweging al een eigen satelliet om de aarde draaien. Het is nu zeker interessant om eens uit te gaan zoeken wie hier nu achter zitten en hoe serieus mogen we dit toch wel fascinerend plan nemen.

Elk land heeft zijn eigen vlag en zo ook Asgardia.