



We kennen natuurlijk allemaal de prins op het witte paard, maar dat is in dit geval niet het ros dat wij bedoelen.

Die die wij in gedachten hebben wordt in vele religies en culturen geassocieerd met het einde der tijden..

Het kan welhaast geen toeval zijn dat het witte paard een element is dat voorkomt in de eindtijden, niet alleen in religies maar ook in de mythologie.

Zo zitten wij volgens sommige wetenschappers in de laatste dagen van een cyclus die de Hindoes noemen het [Kali Yuga](#) tijdperk. Er zijn divers Hindoe geleerden en astrologen die zeggen dat dit tijdperk zal eindigen, gelijk met de cyclus van de Mayakalender, op 21 december aanstaande en dus morgen.

Zo staat er, vrij vertaald, in de Hindoeteksten:

“In deze chaotische tijden, zal de laatste avatar, Kalki, verschijnen op een wit paard. Hij zal een leger samenstellen om de gerechtigheid op de wereld te herstellen en de geest van de mensheid zal zo puur als kristal worden”.

Na deze “zuivering” zullen we Kali Yugi, het duistere tijdperk, achter ons laten en overgaan naar de Satya Yuga, de Gouden Eeuw. Deze transitie zal gepaard gaan met chaotische veranderingen in onze omgeving en sociale systemen, maar het eindresultaat zal zijn dat de mensheid een grotere kennis heeft opgedaan.

## Verschijnt het witte paard op 21 december?

Donderdag, 20 december 2012 12:15

---





[Gedownload door: http://www.gedownloaden.nl/](#)

# Verschijnt het witte paard op 21 december?

Donderdag, 20 december 2012 12:15

---



[Wat is de betekenis van de vier paarden van de Apokalypse \(als dingen waar we rekening mee moeten houden\)?](#)

