



De onbekende planeet, planet X, Nibiru of de tiende planeet is een fenomeen dat de gemoederen blijft bezighouden.

Het bestaan ervan wordt inmiddels door NASA in alle toonaarden ontkent. Dat wil zeggen, het NASA van nu, want enkele decennia geleden dacht men er ook daar (formeel) geheel anders over.

Destijds waren NASA astronomen er zo van overtuigd dat deze planeet bestond dat ze op een zeker moment zeiden, “Het enige wat we nog moeten doen, is het een naam geven”. De toenmalige hoofdastronoom Dr. Robert Harrington was eveneens overtuigd van het bestaan en de volgende tekening met de ecliptische omloopbaan van Nibiru is dan ook door hem gemaakt in 1990.