



Als Trump ook na zijn beëdiging tekeer zal gaan zoals hij nu doet, dan kunnen we ons voorbereiden op een jaar vol spektakel en niet in positieve zin.

Alles en iedereen krijgt ervan langs van de komende president die één ding zegt en iets anders doet.

Nog enkele dagen en Trump is op papier de machtigste man op deze aarde. En waar Donald zeker voor heeft gezorgd, is een wereld in verwarring.

Niemand weet meer wat de man nu wel of niet meent, de ene dag zegt hij dit, een andere dag dat, en hij gaat tekeer als een olifant in een porseleinkast.

Trump schijnt maling te hebben aan “hoe het hoort” en deinst er dan ook niet voor terug om via Twitter alles en iedereen af te branden die het volgens hem niet goed doet. En dat zijn er nogal wat.

De Europese Unie is volledig in de war en overstuurd omdat Trump gezegd heeft dat het een hele slimme beslissing van de Engelsen was [om uit de EU te stappen](#), dat er meer landen zullen volgen en dat de EU in feite niets anders is dan een groter Duitsland.

Ook de Duitse bondskanselier Merkel zal niet echt lekker geslapen hebben, want ook zij kwam aan de beurt doordat Trump haar verweet een grote fout te hebben gemaakt met haar vluchtelingenbeleid.

Dan is er de ogenschijnlijke toenadering tot Rusland. Of Trump dat meent of dat het weer een kreet is die morgen anders zal zijn, weet uiteraard niemand.

De [bekende journalist John Pilger zegt](#) dat wanneer Trump serieus is en een deal met Rusland wil maken, dit regelrecht in zal gaan tegen wat het industrieel-militair complex voor ogen heeft. Zij hebben maar één doelstelling en dat is zoveel mogelijk oorlog.

Volgens Pilger zal er grote druk op Trump worden uitgeoefend om geen deal met Rusland te maken.

Zo zegt hij onder andere:

“De grootste business in Amerika is oorlog. Lockheed Martin en al die andere grote wapenleveranciers hebben grote invloed op de Amerikaanse regering en het Congres. De zogenaamde inlichtingen gemeenschap en het nationale veiligheidsmonoliet is volledig gericht op oorlog”.

Ook Pilger zegt dat het ultieme doel van de haviken in Washington een verandering van regiem in Rusland is. Het opbreken van de Russische Federatie in kleine stukken die gemakkelijker te controleren zijn.

Wat Pilger merkwaardig vindt, is dat Amerika nu op een voor haar ongewone manier bezig is. Omdat ze normaal gesproken alleen weerloze landen aanvallen en ver uit de buurt blijven van naties die voor zichzelf op kunnen komen.

Met de manier waarop nu tegen Rusland en China wordt aangeschopt, lijkt men volledig af te wijken van de normale strategie. En hierdoor worden volgens Pilger dan ook de risico's vele malen groter en lijkt het dat Amerika steeds roekelozer wordt.

Zo zegt Pilger ook dat het voor Amerika niet te verdragen is dat Rusland nog steeds zelfstandig is en zich niet onderwerpt aan de Amerikaanse heerschappij. Dat de mensen in Washington Rusland zien als een prijs die ze koste wat het kost willen binnenhalen.

Dat dit bijna was gelukt ten tijde van Boris Yeltsin, na de val van de muur, maar dat Rusland nog steeds op het verlanglijstje staat.

Er is derhalve niet veel dat we zeker weten over Donald Trump, behalve dat hij voor de volle honderd procent eigendom is van Israël of misschien beter gezegd de Zionisten.

Zelfs als je denkt dat zijn poging serieus is en niet bedoeld is als een manier om een breuk tussen Rusland en China te veroorzaken, dan zijn er nog wel wat argumenten waaruit blijkt dat dit in de praktijk niet zal werken.

Het land dat met stip bovenaan de lijst van de Zionisten staat, is Iran. Niet omdat het een gevaar is, maar omdat het nog steeds geen Rothschild centrale bank heeft. Trump zelf heeft al meerdere keren aangegeven de deal tussen Amerika en Iran maar helemaal niets te vinden omdat het allemaal niet in het belang van Israël is.

Trump heeft zich omgeven met mensen in zijn nieuwe kabinet die zo uit het Zionistische opleidingscentrum gestapt zouden kunnen zijn en daarbij zitten een paar fanatieke Iran haters, zoals de psychopathische moordenaar Mad Dog Harris en Michael Flynn, de nieuwe veiligheidsadviseur en eveneens Iran hater.

Rusland heeft een nauwe band met Iran die Amerika waarschijnlijk niet zal kunnen verbreken. Wat betekent dat wanneer Amerika echt Iran op de korrel neemt, wat wel de verwachting is, ze alsnog Rusland tegenover zich zullen krijgen.

In feite geldt hetzelfde wanneer Amerika besluit om China aan te pakken, waardoor iedere

toenaderingspoging tot Rusland al bij voorbaat gedoemd zou zijn te mislukken.

Misschien zal er een soort deal worden gesloten door Rusland en Amerika en op zich zou dit natuurlijk goed nieuws zijn, maar de praktijk zal waarschijnlijk leren dat, gezien de grotere agenda, een dergelijke deal geen lang leven beschoren zal zijn.