



Gezien de bekendmakingen in de mainstream wetenschap van allerlei nieuwe ontdekkingen zoals Planet Nine en de zusterster van onze zon, Nemesis, weten we welhaast zeker dat er iets onze kant aan het op komen is.

Omdat de mainstream wetenschap nog steeds alle luiken dicht houdt, zijn we afhankelijk van enthousiaste onderzoekers en mogelijke theorieën over welke vorm dit alles zal krijgen.

Net zoals je voorstanders hebt van een ronde aarde, maar ook van een platte, zijn er ook mensen die geloven in de planeet Nibiru en zijn daar ook allerlei verschillende theorieën om dingen te onderbouwen.

Vandaag presenteren we hier de gedachten van onze lezer Bert (dank!) die al verschillende keren, soms vanuit een verrassende invalshoek, zijn licht heeft laten schijnen op diverse zaken en dan dikwijls in de occulte Illuminati hoek.

Vandaag zijn de afwegingen over wat er eventueel zou kunnen gebeuren op de inmiddels beroemde datum 23 september 2017.

De meeste mensen die geloven in het bestaan van de planeet Nibiru gaan er vanuit dat deze in een langgerekte elliptische baan ons zonnestelsel zal binnenkomen, maar in het artikel van Bert wordt er vanuit gegaan dat men met de planeet Nibiru wellicht de bestaande planeet Jupiter bedoelt. Een theorie die vooral in christelijke kringen nogal wat aanhangers heeft.

Een kleine kanttekening vooraf. Bert schrijft dat wij graag zouden zien dat 23 september verband houdt met de komst van Nibiru. Liever zien wij dat alles berust op een totale vergissing en dat er nooit of te nimmer een vreemde planeet ons leven op aarde zal verstoren.

Bert aan het woord:

Jullie vroegen mij laatst wat er zou worden "geboren" op 23 september uit het sterrenstelsel Virgo, perfect beschreven in Revelation 12. Ik weet dat jullie graag zouden zien dat het Nibiru is en misschien konden jullie wel eens volkomen gelijk krijgen. Op 23 september komt Jupiter uit de baarmoeder van Virgo en hier zien we dan ook meteen een mogelijk ongemakkelijke waarheid voor ons.

Ze, de Anunnaki, hebben ons nooit uit het oog verloren en hun thuisplaneet was altijd bij ons. Ik zeg niet dat de volgende clip de waarheid spreekt, eigenlijk wil ik deze waarheid niet, maar het is zeker de moeite waard om met een open mind er naar te luisteren.

Misschien zijn wij de kinderen van de Anunnaki en is de second coming niets anders dan de terug komst van onze verre voorvaderen die zien dat we ons zelf volledig vernietigen en wordt er een stokje voor gestoken. Zijn de grey aliens hun helpers/slaven en is de black night hun satelliet en is 23 september de dag van hun komst.

Een film die mij erg aansprak was [Jupiter ascending](#), niet omdat de film nou zo super was maar om het verhaal.

Jupiter is de thuisplaneet van een uitermate hoogontwikkelde samenleving die de mens gebruikt om de levensenergie af te tappen waardoor zij langer konden leven.

Als je er goed bij stil staat is het rijkste bezit in het universum TIJD, tijd om langer te kunnen leven is iets wat elke intelligente samenleving in het universum zal nastreven. Zie naar ons mensen, altijd ouder willen worden en liefst onsterfelijk.

De bijbel spreekt over een periode van het grote oogsten, misschien iets waar we nu niet echt naar moeten uitkijken.

In de film zijn twee broers die strijden om de aarde en de zielen die hier aan gekoppeld zijn, een bekend verhaal. God en de duivel, de ene broer heeft het goed met de mensen voor en de ander niet, hij wil alles wat leeft oogsten en de buit binnen halen, de ander heeft sympathie voor de mens ontwikkeld.

De aarde is misschien niets anders dan een grote boerderij, een stel mensen die in aantal explosief toenemen en die nu op het punt staan om zichzelf te vernietigen. Daar gaat hun vleeswaar. Persoonlijk wordt ik een beetje treurig van deze gedachte maar ik heb mezelf aangeleerd om alle opties open te houden, voor mij geen cognitieve dissonantie. Als we alleen maar onze eigen waarheid nastreven komen we onbewust in een klein denkwereldje terecht.

Een koe zit ook in zo'n klein wereldje, het eet, drinkt en poept en als het eindelijk de wei in mag heeft hij zijn feestje. Wij mensen zijn in feite niets anders en ook wij lopen argeloos de slachtkamers in, totaal geen kennis van de situatie waarin wij ons bevinden. Net als de koe is er voor ons misschien ook geen uitweg, alleen onze ziel kunnen we redden.

Let in de link naar de film eens op een van de karakter namen in de film. ABRASAX, het is een anagram voor [abraxas](#).

Volgens enkelen is hij de machtigste god omdat hij zowel God als de duivel is, je kunt het wederom niet bedenken.