



Toeval kan soms bestaan, maar er zijn gevallen waarbij zoveel vreemde "toevalligheden" optreden dat de conclusie dat dit niet mogelijk is legitiem is.

Dat is het geval met de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, wiens opkomst (en ondergang) als laatste president van Amerika al wordt voorspeld in een boek uit 1896.

Van onze lezer Bert ontvingen wij de volgende bijdrage (dank!):

Er zijn soms van die zaken in de wereld die je wenkbrauwen doen fronzen, van die toevalligheden waarbij je eigenlijk zo iets hebt van: "Maar dat kan toch niet waar zijn?" What are the odds?

In dit geval heb ik het over de schrijver Ingersoll Lockwood, een Amerikaanse politieke schrijver die ook een reeks jeugdboeken heeft geschreven en hier begint het WTF verhaal.

Zijn eerste jeugdboek was Baron Trump's marvelous underground journey. Het gaat over een aristocratische jongen die Baron Trump heet. Deze jongen gaat vanuit the castle Trump naar Rusland en maakt daar allemaal avonturen mee, hij wordt begeleid door Don, die ook "the master of all masters" wordt genoemd.

Wacht even, een boek uit 1893 met een hoofdrolspeler die akelige overeenkomsten vertoont met de huidige zoon van Don(ald) Trump, Barron Trump die in de Trump Tower woont. Zelfs met wat fantasie lijken ze ook nog op elkaar.