



Toen de Russische president Poetin aankondigde dat zijn land nieuwe kernwapens heeft ontwikkeld die door geen enkel Westers raketschild kunnen worden tegengehouden, werd het heel even stil.

Even maar, want toen werd hij uiteraard weer afgeschilderd als agressieveling, maar de belangrijkste feiten worden weer voor de bevolking verborgen gehouden.

De Russische president Poetin is de afgelopen weken weer uitgebreid in het nieuws geweest vanwege zijn aankondiging dat het land nieuwe kernwapens heeft ontwikkeld die op geen enkele manier [door het Westen zijn tegen te houden](#).

*Ook zou er een extreem snelle supersonische raket zijn ontwikkeld. De huidige raketafweer is niet in staat om deze projectielen te onderscheppen, zei Poetin. Een aantal is al in parate dienst. Volgens de president, die de wapens 'onoverwinnelijk' noemt, is dit het antwoord op de aanhoudende [Amerikaanse inspanningen](#) om een technisch hoogstaand raketafweersysteem op te stellen.*

Uiteraard moest vooral weer even worden benadrukt h [oe agressief Poetin wel niet was](#).

*Correspondent David Jan Godfroid denkt niet dat Poetin alleen verkiezingstaal bezigde toen hij over de wapens sprak. "Ik heb Poetin zelden zo agressief gehoord."*

Mensen zijn uiteraard heel kort van geheugen, want in mei 2016 [schreven wij het volgende](#):

*“Als een mantra hebben wij herhaald en herhaald dat wij worden gedwongen te antwoorden. Niemand wil naar ons luisteren. Niemand wil met ons onderhandelen”.*

*Nog nooit heeft de Russische president Poetin zo duidelijk gemaakt wat ons staat te wachten als wij door blijven gaan met die Amerikaanse waanzin.*

*Wanneer onze kleinkinderen blijven leven, zullen ze ons later verwijten dat wij onvoorstelbaar stom zijn geweest.*

*Dat dingen ons in het gezicht staarden, dat wij aan alle kanten werden gewaarschuwd, maar dat wij zo gehypnotiseerd waren dat we zelfs de meest botte waarschuwingen negeerden.*

*Veel duidelijker dan in bovenstaande woorden kan de Russische president Poetin ons niet waarschuwen voor de dingen die gaan komen.*

*Hij gaf deze boodschap [tijdens zijn bezoek aan Griekenland](#) en de aanleiding ervan was het raketschild zoals dat door de Amerikanen vorige week in gebruik is genomen. Formeel is het een afweersysteem dat ons moet beschermen tegen een dreiging uit Iran. Grotere flauwekul moet nog worden verzonnen en dat is dus ook de mening van Poetin.*

*Rusland ziet dit raketschild als een opzettelijke verstoring van de zorgvuldige nucleaire balans zoals die jarenlang de wereld in vrede hield.*

*De doelstelling van dit raketsysteem is het lang genoeg uitschakelen van de Russische afweer, zodat Amerika er in kan slagen een “first strike aanval” uit te voeren op Rusland. Dat is ook de reden dat dit systeem zo dicht mogelijk bij de Russische grens is gestationeerd, in landen zoals Polen en Roemenië.*

*Poetin heeft de bewoners van deze landen dan ook gewaarschuwd dat zij zich wat Rusland betreft direct in de vuurlinie bevinden.*

Hieronder staat een interview dat verslaggeefster Megan Kelly enkele dagen geleden had met Poetin en waarin hij duidelijk maakt waarom Rusland heeft gehandeld zoals het heeft gedaan.

De Westerse media die rapporteren over dit interview doen dit hoofdzakelijk met het eeuwige gezeur over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen, waarbij Poetin terecht opmerkt dat het hem geen biet interesseert of het wel of geen Russen waren die dit hebben gedaan. Duidelijk is dat het Kremlin hier in ieder geval geen opdracht voor heeft gegeven.

Hiermee proberen ze dan de argeloze burger weer eens zand in de ogen te strooien, want niemand gaat echt dieper in op de werkelijke reden dat Rusland in alle haast kernwapens heeft ontwikkeld die door Westerse raketschilden te stoppen zijn.

Bij ons staat niet voor niets het woord Rutte synoniem voor liegen en dat is wat Westerse overheden in de loop der jaren hebben gedaan, zeker ook voor wat betreft Rusland.

Hier volgt een heel belangrijk [deel uit een eerder artikel](#) dat uitlegt waarom.

*Om een land als Rusland te kunnen veroveren valt natuurlijk niet mee zoals de geschiedenis heeft geleerd en daarom werd er een soort stappenplan gemaakt. Dat eigenlijk begon vroeg in 1990 met het doel om de Sovjet Unie volledig uit elkaar te laten vallen.*

*Dit was nodig omdat Rusland tot die tijd aardig veilig was, vanwege de enorme buffers die er bestonden vanwege de bij het [Warschau Pact](#) behorende landen.*