



De wereld haalt weer opgelucht adem, want Amerika en haar bondgenoten hebben een sterke boodschap afgegeven aan het bewind van Assad en nu is de dreiging voorbij.

Terwijl die eigenlijk alleen nog maar veel groter is geworden, want juist na de aanval wordt precies duidelijk wat de bedoeling is.

Omdat de Russische president Poetin niet naar de wapens heeft gegrepen na de recente aanval op Syrië wordt dat door sommigen uitgelegd dat dit bewijs is dat het plan van de duistere machten achter de schermen om de wereld een Derde Wereldoorlog in te sleuren hopeloos mislukt is.

Dat dit alles toch maar mooi aan die slimme Donald Trump te danken is, die weliswaar een aanval heeft uitgevoerd, maar wel zodanig dat er geen Derde Wereldoorlog uit is ontstaan.

De reden van de aanval afgelopen vrijdag was een hele andere dan op dit moment een Russische militaire reactie uit te lokken.

Op [29 maart verkondigt Trump luidkeels](#) dat hij van plan is om heel binnenkort de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië en dat andere mensen nu maar eens het vuile werk daar moeten opknappen. “Wij gaan terug naar ons eigen land waar we thuis horen, waar we willen zijn”.

Dat was niet zo slim van Donald en zijn opdrachtgevers sprongen dan ook uit hun vel van woede vanwege die stomiteit. Er werden daarom onmiddellijk plannen beraamd in Israël om dat recht te zetten. Israël wil onder geen voorwaarde dat Amerika haar troepen weghaalt uit Syrië, omdat zij de perfecte blokkade vormen voor de doorgang van Iran naar Libanon via Syrië.

De dreiging van een totale oorlog is alleen maar groter geworden (video)

Maandag, 16 april 2018 12:32
