



Er is geen enkel Europees land dat de nucleaire overeenkomst met Iran beëindigd wil zien.

Maar, zoals de Telegraaf braaf schrijft: Na de wraakzuchtige aanval van Iran op Israël is er geen Europees land meer dat zich nu nog achter het land van de ayatollahs kan scharen.

Je schaamt je iedere dag een beetje meer om te wonen in een land waar de bestuurders zijn gekocht of worden gechanteerd en de mainstream pers van hogerhand opdracht krijgt wat ze moeten schrijven.

Maar, waar je je misschien nog wel het meest voor schaamt is dat je onderdeel vormt van een bevolking die zich zo gemakkelijk iedere dag opnieuw laat voorliegen en bedonderen.

Volgens de Telegraaf was de “door Iran uitgevoerde aanval” een grote flop.

[Volgens militaire experts](#) is er helemaal geen aanval uitgevoerd door Iran.