



Bijna niemand begreep afgelopen week waarom de Russische president Poetin zo tam reageerde toen een Russisch vliegtuig werd neergeschoten waarbij 15 Russen omkwamen.

Het incident dat werd veroorzaakt door acties van Israël krijgt nu een staartje, want het land krijgt een niet mis te verstane waarschuwing.

Update: 24 september 2018

Israël heeft bij monde van Minister van Defensie Avigdor Lieberman [laten weten](#) dat ze zullen blijven opereren in Syrië en dat er wat hen betreft helemaal niets is veranderd.

Vanmorgen [heeft Rusland laten weten](#) tussen nu en twee weken het S-300 systeem aan Syrië te zullen leveren.

Wat de gevolgen zullen zijn weet niemand, maar wel dat Israël het kan vergeten om ongestraft het Syrisch luchtruim te betreden. Sterker nog, ze hebben tot nu toe de gewoonte om vanaf de kust voor Libanon te opereren. Ook daar gaat Rusland een stokje voor steken.

Dit middels de installatie van bepaalde elektronica waardoor satellietnavigatie daar niet meer werkt. Ook de communicatie tussen vliegtuigen onderling zal worden verstoord, alsmede de mogelijkheid om elektronisch doelen te locken op Syrisch grondgebied.

Wanneer dit systeem eenmaal is geïnstalleerd, dan zal Syrië vanuit de lucht in ieder geval een zo goed [als onneembare vesting worden](#). Rusland zegt dat ze deze maatregelen nemen om "heethoofden" in toom te houden.

Eén van de meest gevaarlijke mensen op deze planeet, de Amerikaanse [veiligheidsadviseur John Bolton](#), noemt het leveren van het S-300 systeem aan Syrië [een gevaarlijke escalatie](#) en zegt te hopen dat Rusland haar besluit zal heroverwegen.

Origineel artikel: 23 september 2018

De wereld heeft de afgelopen week weer eens op de rand van een grootschalig gewapend conflict gebalanceerd en het grootste deel van onze bevolking heeft hier totaal niets van

meegekregen.

Een [korte samenvatting](#):

Het volgende is [wat er gebeurde](#) volgens het Russische Ministerie van Defensie:

„Op 17 september, om 23.00 uur in Moskou, verloren we contact met de bemanning van het Russische vliegtuig IL-20 boven de Middellandse Zee. Het toestel keerde terug naar de luchtmachtbasis van Khmeimim, 35 kilometer van de kust van Syrië", zegt de bron.

Het ministerie zegt dat 'het spoor van de Il-20 van de radar verdween tijdens een aanval van vier Israëlische F-16's op Syrische doelwitten in de provincie Latakia'. „Tegelijkertijd stelden Russische radars raketlancerings vast vanaf het Franse fregat Auvergne, dat zich in dat gebied bevond", zegt het ministerie.

Later bleek dat het toestel uit de lucht was geschoten, klaarblijkelijk door Syrische luchtafweersystemen, en gaf Rusland [de schuld aan Israël](#) voor deze gebeurtenis. *Poetin zei tegen journalisten dat hij achter de verklaring van het ministerie staat, maar sloeg een mildere toon aan. Hij zei dat het Kremlin de zaak onderzoekt en beloofde dat hij de veiligheid van de Russische troepen in Syrië zal verbeteren.*

Auteur Tom Luongo kwam met de volgende verklaring:

*Hij stelt dat het een valstrik was om de Derde Wereldoorlog te kunnen ontketenen. Dit, omdat de aanval op Syrië een gezamenlijke actie was van Israël en Frankrijk, waarbij Israël de vliegtuigen leverde en de Fransen de aanval coördineerden vanaf een fregat. Als Rusland inderdaad wraak zou nemen en dit Franse fregat zou aanvallen, dan was dit een aanval op een NAVO lidstaat geweest met alle gevolgen van dien.*

Gelukkig voor ons heeft de Russische president Poetin een ijzeren zelfbeheersing getoond, is niet in de opgezette val getrapt en heeft de wereld [behoed voor een enorme ramp](#). Maar, wie denkt dat dit het einde van het verhaal is, komt bedrogen ook.

Vanmorgen [is er bij Sputnik](#), het persagentschap van de Russische Federatie, een artikel verschenen dat korte metten maakt met Israël en deze ook in niet mis te verstane woorden waarschuwt. Sputnik wordt over het algemeen beschouwd als de spreekbuis van het Kremlin en de inhoud van dit artikel is dan ook te interpreteren als een boodschap van Poetin.

Het artikel, geschreven door Viktor Marakhovsky, begint met te zeggen dat niemand de illusie moet koesteren dat doordat Poetin publiekelijk heeft gezegd dat hier sprake was van een

tragische samenloop van omstandigheden, dit het einde van het verhaal is.

Dan vervolgens komt Israël aan de beurt:

De verklaring die het land heeft gegeven, namelijk dat dit incident is veroorzaakt door in het wild rondschieterende Syriërs die niet weten hoe ze met de luchtafweersystemen moeten omgaan en dat Rusland zich voor klachten maar tot Syrië moet wenden, is niet alleen volkomen onacceptabel voor Rusland, maar ook voor Israël zelf, aldus Sputnik.

Het artikel gaat verder met uitleg over dat de situatie in Syrië complex is, maar dat er nog nooit een oorlog is gevochten waar partijen zoveel overleg voeren om ongelukken te voorkomen. Dat zelfs Amerika, dat formeel een tegenstander is van Rusland, wel afdoende communiceert over haar te volgen acties, maar dat Israël, dat door Rusland niet wordt beschouwd als een tegenstander, dit niet doet.

Het artikel vertelt dat Syrië door Rusland is gered van een zeker doodvonnis, dat ze samen met de Syrische president Assad zijn begonnen met de grote schoonmaak en het opruimen van terroristen en dat de rol van Rusland in Syrië beschouwd kan worden als moderator of coördinator van militaire acties.

Dat ieder betrokken land zich er strikt aan houdt te communiceren waardoor er nog geen echte ongelukken zijn gebeurd, maar dat Israël als enige zich daar niets van aantrekt en Rusland slecht va informatie voorziet met een gemiddelde van één keer op tien door hen uitgevoerde aanvallen op Syrisch grondgebied.

Rusland geeft Israël nu twee opties waaruit het kan kiezen:

De eerste is dat het haar acties coördineert met Rusland en zorgt dat dit soort incidenten niet meer voorkomt.

De tweede is dat Israël haar verantwoordelijkheden niet neemt, waardoor Rusland wordt gedwongen maatregelen te nemen die de veiligheid van haar militaire personeel waarborgen.

En daar zit hem het venijn voor Israël.

Want het artikel besluit met te zeggen dat het wel duidelijk is welke maatregelen Rusland zal nemen en dat Israël dit absoluut niet prettig zal vinden. Voor de duidelijkheid wordt er toch nog even bij gezegd dat de Syrische bondgenoten nog niet beschikken over geavanceerde luchtafweer.

Eerder was de levering van het door het westen gevreesde S-300 afweersysteem aan Syrië al zo goed als rond, wat uiteindelijk met bidden en smeken van Israël niet is doorgegaan.

De boodschap en dreiging van Rusland richting Israël is duidelijk: je doet net als de rest en coördineert je acties met ons of wij installeren het S300 systeem in Syrië en knallen al je vliegtuigen uit de lucht.