



Er zijn niet veel dingen zeker in ons bestaan, maar wel dat je leven als Palestijn in Israël niet veel waard is.

Weer is er een Palestijns kind doodgeschoten en de wereld kijkt toe, terwijl Israël moord en brand schreeuwt omdat het een “Palestijnse antisemiet” niet in handen krijgt.

Wanneer je alleen de mainstream media en de gecontroleerde alternatieve media volgt, dan heb je een vreemd wereldbeeld.

Dan zie je eigenlijk weinig of geen berichten zoals de volgende:

Wederom zeven ongewapende [Palestijnen vermoord](#) en meer dan 500 gewond door het meest heldhaftige leger ter wereld. Oorlog voeren tegen ongewapende mensen van wie je ook nog eens hun land hebt afgepakt.

Bij de doden uiteraard ook weer een kind. De 14-jarige levensgevaarlijke ongewapende terrorist Mohammed Nayef al-Houn is door een Israëlische scherpschutter in de borst geschoten.