



De huidige situatie is in veel opzichten te vergelijken met de periode die men de eindtijd noemt. Het einde van de wereld zoals wij die kennen en een overgang naar een nieuwe.

Een tijd waarin de ene extreme aardverandering de andere overtreft en waar het jaar 2018 het meest heftige ooit was.

De mensen bakkeleien, vliegen elkaar in de haren, hebben korte lontjes, zijn onverdraagzaam en zeldzaam egoïstisch. Ook dit zijn allemaal kenmerken die je aantreft bij een bevolking die onrustig is en voelt dat er speciale dingen gaan gebeuren.

Niemand weet precies in welke vorm dat gaat komen, maar dat het gaat komen dat is iets wat men diep van binnen voelt. En dat alles zorgt nu niet bepaald voor echt ontspannen mensen.

Dat gevoel, maar ook een gevoel van haast, er is nog maar weinig tijd om alles te doen wat er nog moet gebeuren.

Een lezer schrijft daarover het volgende (dank!):

*Zijn er meer mensen die ook last hebben van een gevoel haast te moeten maken, om datgene dat je denkt te moeten doen dan ook met enige spoed te doen?*

*Enkele jaren geleden werkte ik nog in een bedrijf waar ik mede door mijn leeftijd bedankt werd voor bewezen diensten en omdat ik daarvoor al was begonnen met een carrière switch, kreeg ik gaande de studies waar ik al aan was begonnen steeds meer het gevoel dat ik op moest schieten om datgene wat ik wil bereiken te halen voor het te laat is.*

*Omdat ik haast maakte ben ik nu na 3 jaar studie bijna aangekomen op het punt dat ik hiermee klaar ben, (de studie). Toch heb ik nog steeds een onbehaaglijk gevoel dat er iets heel groots staat te gebeuren en dat dit niet bepaald een prettig vooruitzicht is.*

*Een raar onderbuik gevoel dat steeds sterker wordt en dat mij niet a*

*Angstig maakt maar wel waakzamer en als ik kijk naar wat er allemaal in de wereld en om ons heen gebeurd duidt op een zoals dat vaak genoemd wordt "eindtijd gevoel", Wat dat ook moge zijn.*

*Zijn er nogmaals meer mensen die hier last van hebben en hoe gaan jullie daar dan mee om?*

Met de aarde is het net zoals met mensen gesteld. De aarde weet ook niet meer wat haar allemaal overkomt, maar weet wel dat het heftig is en dat er waarschijnlijk nog veel meer gaat komen.

Het jaar 2018 is inmiddels afgelopen en dit was voor wat betreft de aardveranderingen en weersextremen het ergste jaar ooit. Dat wil zeggen, [het ergste jaar ooit](#) voor zover ons bekend, want er zullen in een grijs en ver verleden vast nog wel jaren zijn geweest die nog heftiger waren.

Zo is het aantal waarnemingen van vuurbollen in de lucht de afgelopen jaren explosief gestegen

en het is bovendien een stijging die nog steeds ieder jaar hoger wordt.