



Vlak voor de kerst werd de wereld opgeschrikt door de mededeling van president Trump dat hij alle troepen uit Syrië terug zou halen omdat ISIS verslagen zou zijn.

Nu opeens vindt hij dat Amerika absoluut troepen in Syrië moet houden en verklaart de Turkse president Erdogan dat de Turken geen slaven zijn en zelf bepalen welk luchtafweersystemen ze kopen.

We gaan een klein stukje terug in de tijd naar een artikel dat wij schreven [net voor afgelopen kerst](#):

*Als donderslag bij heldere hemel kwam de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij Amerikaanse troepen terug zou trekken uit Syrië. De complete wereld vraagt zich dan ook af wat de achterliggende reden kan zijn van deze plotselinge beslissing.*

*Iedereen keek toch wel vreemd op toen Donald Trump aankondigde dat hij Amerikaanse troepen uit Syrië terug gaat trekken, omdat ISIS zou zijn verslagen.*

*De Telegraaf [legt het uit](#) als een kerstcadeautje voor Assad, Poetin en Khomeini en zegt verder dat ook Israël niet blij is met dit besluit:*

*Voor Iran betekent het een strategische overwinning: het krijgt nu een onbetwiste landcorridor via Irak en Syrië naar Libanon. Daar zal Amerika's bondgenoot Israël ook zeer huiverig tegenover staan. Jeruzalem liet weten dan maar zelf maatregelen te zullen nemen om het land te beschermen.*

*Dit is merkwaardig, niet alleen omdat wij weten dat Trump [niets doet zonder toestemming](#) van Tel Aviv, maar ook omdat hij in een recent [interview met de Washington Post](#) zelf heeft gezegd dat zijn totale Midden Oosten politiek is gebaseerd op de belangen van Israël en niet die van Amerika.*

*We zijn ondertussen maart en de Amerikaanse troepen zijn nog steeds in Syrië en sterker nog, het ziet er naar uit dat ze zullen blijven. Donald Trump heeft nu een brief geschreven naar het Amerikaanse Congres waarin hij zegt het 100 procent eens te zijn met het besluit om een militaire aanwezigheid in Syrië te houden. Het eerdere besluit viel samen met een aantal positieve ontwikkelingen ten opzichte van Turkije waarover wij toen schreven:*

*Het besluit van het Witte Huis komt dan ook op een opvallend moment. Turkije staat op het punt een offensief te beginnen tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië, die daar de bescherming van de Amerikanen genieten. De Verenigde Staten laten nu hun belangrijkste bondgenoot in de oorlog tegen IS als een baksteen vallen. Het is niet de eerste keer dat de Koerden door de Amerikanen in de steek worden gelaten na bewezen diensten.*

*Amerika is opeens heel welwillend ten opzichte van Turkije, want onlangs was ook het [volgende bericht te lezen](#).*

*De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse ambtsgeenoot Recep Tayyip Erdogan gezegd dat Washington werkt aan de uitlevering van moslimgeestelijke Fethullah Gülen. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zondag.*

*Dit soort besluiten zijn uiteraard geen toeval en de reden dat Trump/Amerika nu dit soort besluiten neemt, kan heel goed te maken hebben met het feit dat Erdogan bewijsmateriaal in bezit schijnt te hebben van de moord op journalist Jamal Khashoggi, waarmee hij Trump [chanteert zoals wij eerder schreven](#).*

*Aangezien Trump nooit troepen uit Syrië terug zal halen zonder toestemming/opdracht van Tel Aviv, betekent dit dat Israël hier akkoord voor heeft gegeven. Dat zou kunnen betekenen dat wellicht ook Israël wordt gechanteerd door Erdogan, of dit plotselinge besluit heeft een andere reden.*

Terug naar het nu, waar Trump in [zijn brief aan het Congres](#) onder andere het volgende schrijft:

“Net zoals u, willen ook wij er zeker van zijn dat alle winst die we hebben geboekt in Syrië niet verloren zal gaan en dat ISIS nooit zal terugkeren, dat Iran niet wordt aangemoedigd en dat we de door ons behaalde winst consolideren en ervoor zorgen dat er in Geneve de best mogelijke uitkomst komt voor Amerikaanse belangen. Ik ben het er 100 procent mee eens dat we al het mogelijke doen”.

Dezelfde Trump zei in een videoboodschap op 19 december 2018 het volgende: “Onze jongens, onze jonge vrouwen, onze mannen, ze komen allemaal terug en ze komen nu terug. Wij hebben gewonnen”.

Dat zijn dus de mensen die in Syrië blijven zo te zien. Er wordt nu gedaan alsof er maar een klein gedeelte van de Amerikanen zal achterblijven, want anders valt de leugen wel een beetje heel erg op.

Het eind van het liedje is dat Trump toch uiteindelijk het belang van Israël dient en aangezien dit land panisch is voor teveel Iraanse invloed in Syrië en een doortocht naar Libanon, moet Donald het slechte nieuws brengen aan de mensen die hij had beloofd dat ze met kerst voorgoed naar huis mochten.

Tegelijkertijd zijn er [ook weer berichten](#) over Turkije en de alsmaar voortslepende kwestie van het Russische luchtafweersysteem dat ze hebben gekocht, de S-400.

Op dit moment zijn er weer hele discussies gaande in het Amerikaanse Congres over of Amerika nu wel of niet die F-35 JSF aan Turkije moet gaan leveren nu dit land heeft besloten het Russische S-400 systeem aan te schaffen. De algehele stemming in het Congres is dat ze dat niet moeten doen en Erdogan die de bui al voelt hangen, maakte duidelijk dat de deal met Rusland is gesloten.

Onder geen voorwaarde wil Erdogan de met de Russen gemaakte afspraken over de levering van het S-400 verbreken en hij vertelde in een interview dan ook dat de Turken geen slaven zijn en zelf bepalen wat ze wel en niet kopen. Sterker nog, hij vertelde ook dat er een vervolg gaat komen op de S-400 in de vorm van het nog geavanceerder S-500 systeem.

In december zou Trump troepen weghalen uit Syrië en de verhouding met Turkije verbeterd ogenschijnlijk plotsklaps. Nu, twee maanden later, gebeurt het omgekeerde: Trump laat Amerikaanse troepen in Syrië en de verhouding met Turkije verslechtert weer.

En [het laatste nieuws is](#) dat het Pentagon nu een ultimatum heeft gesteld richting Turkije: Als jullie toch door gaan met de aanschaf van het S-400 systeem, dan kan je de F-35 op je buik schrijven.

Tot nu is Erdogan niet echt onder de indruk en zegt dat het onethische en immoreel zou zijn als Turkije nu de overeenkomst met Rusland zou verbreken. Of zoals hij het letterlijk zei: "Niemand

zou moeten proberen ons te dwingen om ons eigen spuug op te likken". Zal wel een Turkse uitdrukking zijn misschien, maar het betekent zoveel als: Je doet maar, ik hou mij aan de afspraken met Rusland.