



Wij zijn gewend dat er iedere dag verse producten in de supermarkt liggen.

En daar waar de oudere generaties misschien nog in staat zijn om zelf iets te doen als het mis gaat, kunnen jongeren waarschijnlijk niets en zijn reddeloos verloren.

In onze consumptiemaatschappij worden we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gebombardeerd met "gemak". "Gemak dient de mens", "Waarom zou je moeilijk doen als het gemakkelijk kan", zijn de slogans waarmee de generaties van nu opgroeien.

Alles wat het gemak dient wordt goed verkocht, met als gevolg een bevolking die zelf tot niets meer in staat is op het moment dat de techniek hen in de steek laat.

Een voorbeeld hiervan vind je bij onze burens in Engeland waar lerares Engels, Stephanie Keenan, aan de Ruislip High School in het noordwesten van Londen, [een interessant verhaal vertelt](#):

Steeds meer scholen vervangen in de ruimtes waar examens worden afgenomen de bekende analoge klok met wijzers omdat kinderen deze steeds vaker niet meer kunnen lezen. In de praktijk bleek dat kinderen steeds vaker vroegen hoelang ze nog hadden tijdens een examen terwijl er een levensgrote klok voor hun neus hing.

Om het leven voor de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk interrupties zijn tijdens examens, besluiten scholen in Engeland steeds vaker om digitale klokken te plaatsen daar waar examens worden afgenomen.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe "het gemak dient de mens" ertoe leidt dat we straks opgescheept zitten met een bevolking die niets meer zelf kan.

Hoe zullen deze mensen ooit moeten overleven als er een keer echt iets misgaat. Wat gaan zij doen als ze een week of nog langer zonder elektriciteit moeten leven?

Hoe komen ze van A naar B als de navigatie niet meer werkt? Hoe komen ze aan eten als er niets meer in de supermarkt ligt?

Die gedachte is niet zo vreemd als je beseft dat we in roerige tijden leven, waar bijvoorbeeld door middel [van een EMP aanval](#) complete elektriciteitsnetwerken platgelegd kunnen worden.

Wanneer je dan tevens bedenkt dat er talloze aanwijzingen zijn dat [we in een soort eindtijd leven](#), dan is het helemaal niet zo vreemd dat je wat voorzorgen neemt voor het geval er (tijdelijk) geen elektriciteit is.

Iemand die dat ook doet [is acteur Jeroen van Koningsbrugge](#).

Cabaretier/ acteur Jeroen van Koningsbrugge (45) denkt dat de wereld ooit ten ondergaat en heeft zich dan ook voorbereid op het scenario dat de economie stopt met draaien. In zijn huizen in Amsterdam en Limburg ligt een voedselvoorraad voor jaren, vertelt hij in de Volkskrant.

Van Koningsbrugge zegt dat het komt door de oorlogsverhalen van zijn opa en oma, die herhaalden dat ze niets te eten hadden. „Daardoor is er bij mij een zaadje geplant. Dat gaat mij niet overkomen, dacht ik. Ik ga zorgen dat, als ik later een gezin heb, dát niet gebeurt. Vandaar dat ik naast mijn huis in Amsterdam, nog in Limburg ook een huisje heb. En een moestuin”, zo stelt hij.

Waar iedereen deze man zou moeten complimenteren voor het feit dat hij iets verder denkt dan zijn neus lang is en daarom wat voorzorgsmaatregelen neemt, wordt hij door mainstream land volkomen met de grond gelijk gemaakt. Voor eerdere generaties was een volle provisiekast heel gewoon want je weet maar nooit. Die kunnen we dan per heden ook massaal voor gek verklaren?

Van Koningsbrugge wordt tevens met de grond gelijk gemaakt omdat hij ook nog eens de euvele moed heeft om niet in de officiële 9/11 sprookjes te geloven.

Het meest gevaarlijke propagandablaadje van Nederland, de Telegraaf, [weet het zo te verwoorden](#):

Jeroen van Koningsbrugge massaal belachelijk gemaakt

Jeroen van Koningsbrugge wordt op sociale media belachelijk gemaakt omdat hij 'een complotgekkie' zou zijn. De cabaretier doet zaterdag in de Volkskrant een aantal opmerkelijke uitspraken en dat valt bij veel lezers niet goed. Zo gelooft Van Koningsbrugge dat het einde der tijden nadert en denkt hij dat de Amerikanen zelf achter de aanslag op de Twin Towers zitten.

Nu waren het niet de Amerikanen die achter de aanslag op de Twin Towers zaten, [maar de Mossad](#) en in dat kader is de [volgende reactie wel interessant](#):

Esther Voet van het opinieweekblad Joods Nederland: “Inderdaad, Van Koningsbrugge is hier helemaal de weg kwijt. Ook al een complotgekkie. Zo jammer.”

En dan hier nog wat "prominenten" uit onze samenleving:

En Playboy-baas Maarten Bloem: "Jeroen van Koningsbrugge blijkt preppende fantast. En 911 complotgekkie. Benieuwd of dit gevolgen gaat hebben."

Eelco Bosch van Rosenthal van Nieuwsuur vindt het een bizar interview. "Come for het gevriesdroogde eten, stay for de tragische 9/11-kletsboek, zonder tegenspraak."

Volkskrant ster Sheila Sitalsing ziet daar geen rol voor de Volkskrant: "Tegenspraak lijkt me hier volstrekt overbodig. Of ging je nu toch twifelen?"

Journalistieke vrouw Wouke van Scherrenburg: "Waarom zou je hier tegengas geven? Deze vorm van interview is niet de actualiteit maar het verhaal van de geïnterviewde, heerlijk gesprek ook met t complotdenken."

Schrijver Jan Kuitenbrouwer: "Haha! Hij wordt niet geïnterviewd als terrorismedeskundige. (Gelukkig). Maar een subtiele voetnoot, dat hij er wat betreft het smeltpunt van staal een ongeveer 38700 graden naast zit, was wel leuk geweest."

Van Rosenthal: "Zoiets. Klimaat hoaxers spreken we toch ook tegen?"

Schrijfster Aafke Romeijn: "Mensen blijven me maar teleurstellen dit weekend. Eerst Theo Maassen, nu dit weer. Volgende week in de Volkskrant: Eelco die vertelt dat Joris Demmink achter de moord op Pim Fortuyn zit."

Kortom, we leven in een maatschappij die volkomen is gehersenspoeld en waar men werkelijk denkt dat een overheid er voor hen is en er altijd voedsel in de supermarkt zal liggen.

Ondertussen wordt de bevolking dag na dag nog verder gehersenspoeld, wordt de jeugd nog minder geleerd en wordt iedereen verplicht gedwongen richting elektriciteit en zwaar gecensureerd "nieuws".

Gas verdwijnt, cash verdwijnt en kennis verdwijnt.

En toen zaten we ineens zonder stroom.....