



Vandaag is de bekende dodenherdenking en wordt stilgestaan bij al die mensen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het accent ligt daarbij op, zoals ieder jaar, de omgekomen Joden, waarvan bijna een miljoen in het concentratiekamp Auschwitz.

De Tweede Wereldoorlog was een vreselijke periode, ongeacht door wie of wat deze oorlog is veroorzaakt.

Er zijn in die tijd een fenomenaal aantal mensen omgekomen en natuurlijk is het een verschrikking als je toen dierbaren hebt verloren en terecht dat je daar af en toe stil bij staat.

Over die Tweede Wereldoorlog hebben wij collectief een bepaald beeld meegekregen en dat wordt vooral gedomineerd door de vele Joden die zijn opgepakt en nooit meer zijn teruggekeerd.

Er zijn tijdens de oorlog inderdaad heel veel Joden opgepakt en natuurlijk is het afgrijselijk als een heel volk wordt vervolgd voor iets waar het overgrote deel totaal niets mee te maken heeft.

We hebben al eerder een artikel geschreven over hoe frappant vaak het aantal [zes miljoen omgekomen Joden](#) voor komt in de mainstream berichtgeving.

Dat dit niet alleen gebeurt na de Tweede Wereldoorlog, maar ook al ver daarvoor. Vanaf 1870 zie je dat aantal regelmatig in de pers verschijnen en altijd komt dat aantal voor in de vorm van vervolging, onderdrukking of moord. De conclusie is dan ook dat dit aantal van zes miljoen een soort magische waarde heeft voor [de satanische sekte in de achtergrond.](#)

In dat kader is het ook interessant om te kijken hoeveel mensen er nu daadwerkelijk in een bepaald concentratiekamp zijn omgekomen.

Als voorbeeld nemen we één van de meest bekende en dat is Auschwitz.

De Wikipedia zegt [er het volgende over:](#)

*Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de*

*Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland rondom de Poolse stad Auschwitz. Naar Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen, waarvan het grootste deel werd vergast.*

Dat is al een flink stuk minder dan wat het oorspronkelijk was.

Eerst waren er vier miljoen mensen omgekomen, waarvan het merendeel Joden, maar dat werd ruim 25 jaar geleden "gecorrigeerd" [zoals het NRC in 1992 schreef](#):

*In het nazi-concentratiekamp Auschwitz-Birkenau zijn in de oorlog niet vier miljoen mensen vermoord, maar anderhalf miljoen. Dat hebben joodse en Poolse woordvoerders gisteren in Warschau gezegd.*

Kortom, in de periode 1945-1992 heeft de wereld in de veronderstelling geleefd dat er vier miljoen mensen waren vermoord in Auschwitz. Bijna 40 jaar lang is de wereld daarmee op een dwaalspoor gezet.

Die 1,5 miljoen die toen overbleven zijn inmiddels volgens de Wikipedia bijgesteld naar 1,1 miljoen vermoorde mensen.

Er zijn nu dan inmiddels officieel bijna drie miljoen minder mensen vermoord in Auschwitz dan ons altijd is geleerd.

Van die 1,1 miljoen omgekomen mensen zouden [dan bijna een miljoen Joden zijn gestorven](#). Let op, er wordt inmiddels niet meer gezegd: vermoord, maar nu gebruikt men het woord omgekomen.