



Het gevoel dat veel “wakkere” mensen bekruipt is dat dingen nu opeens in een stroomversnelling lijken te gaan.

Het verspreiden van de waarheid, zelfs het in contact staan met mensen die waarheid verspreiden, wordt nu al gesaboteerd.

Het is alsof je een naar een soort nachtmerrie-achtig scenario zit te kijken, waarbij de muren steeds dichterbij je af komen en waarvan je voorvoelt dat dit proces nu nog veel sneller zal gaan.

Aan alle kanten slaat nu de censuur echt toe, want er komt teveel waarheid naar buiten en dat is dodelijk voor hen die aan de touwtjes trekken.

Eerst was het nog een proces dat zich vrij langzaam voltrok. Zo werden wij jaren geleden al verbannen van Facebook, maar konden nog wel Twitter gebruiken. Toen werden we ook verbannen van Twitter, maar werden nog wel goed gevonden in de Google zoekmachine. Toen werden we kunstmatig naar achteren geduwd in de zoekresultaten bij Google en dat alles in de hoop dat er minder bezoekers bij ons terecht zouden komen en dat er minder mensen de mogelijkheid zouden krijgen om aan de waarheid te ruiken.

Een tijdlang waren we bij de weinigen die werden gecensureerd en na het bovenstaande kregen we te horen dat er ook geen Google advertenties op onze site vertoond mochten worden. Iets dat in een grijs verleden wel gebeurde, maar door ons al jaren geleden werd beëindigd, nog ver voordat we het bericht kregen dat we dat niet meer mochten doen.

Nu worden er steeds meer websites en individuele mensen geboycot en begint het langzamerhand dermate ernstig te worden dat je je moet afvragen hoe lang websites als deze nog in de lucht kunnen blijven.

Zeker als je het aandurft om de Rothschild mafia te benoemen als het satanisch “kwaad” op deze wereld, dan kan je verzekerd zijn dat je, waar mogelijk, gedwarsboomd zult worden, of erger...

Iemand die daar uiteraard ook veel mee te maken heeft is David Icke. Hij neemt voor wat betreft de Rothschild kliek en Israël ook niet bepaald een blad voor de mond en overal wordt hij

dan ook prompt uitgemaakt voor antisemiet.

Zo werd hem niet al te lang geleden van de ene op de andere dag de toegang tot Australië geweigerd en de boycot tegen hem neemt steeds extremere vormen aan.

Een onafhankelijke productiemaatschappij heeft een film gemaakt over het leven van Icke met de titel: Renegade. Ze produceerden deze niet omdat ze geloven in hetgeen Icke te vertellen heeft, maar omdat ze hem een interessant iemand vinden.

Hierbij een trailer van die film:

Deze film ging voor het eerst in een hotel in Manchester in première en dat verliep op zich goed.

Kort daarna zou deze in Londen in première gaan, maar slechts enkele uren voor de voorstelling werd deze door de zaalhouder afgeblazen zonder verdere opgaaf van redenen. Dat talloze mensen daardoor gedupeerd waren omdat ze al onderweg waren hadden ze geen boodschap aan.

Enkele weken later zou de film in Amerika in Los Angeles in première gaan in een plaatselijke bioscoop. Ook daar werd de voorstelling enkele uren voor de première afgezegd en ook daar had men volkomen maling aan de mensen die al onderweg waren.

In de volgende video is David Icke in gesprek met Luke Radowski van WeAreChange over bovenstaande en wij in de nabije toekomst kunnen verwachten.

Ze komen binnenkort voor iedereen die de waarheid vertelt. 1984 is hier.