



Iedereen vraagt zich vol verbijstering af of PVDA leider Diederik Samsom misschien te diep in het glaasje heeft gekeken of dat de Bilderberg Conferentie hem heeft ingezet als joker.

De verslaggevers in Kopenhagen hadden de dag van hun leven toen hij van achter het hek even gezellig kwam buurten.

Eén van de kenmerken van de jaarlijkse Bilderberg Conferentie is dat leden angstvallig geheimhouden wat er binnen wordt besproken.

We gaan nog even terug naar de originele doelstellingen zoals die door Prins Bernhard in 1954 werden geformuleerd en zoals volledig beschreven in een [eerder artikel](#).

- 1) Het doel van de conferentie is om aan eminente (elite) individuen op ieder gebied de gelegenheid te geven om vrijuit te spreken zonder gehinderd te worden, in de wetenschap dat hun woorden en ideeën zullen worden ontleed en geanalyseerd, becommentarieerd en bekritiseert door de pers.
- 2) Aan alle deelnemers van de Bilderberg bijeenkomsten wordt absolute privacy gegarandeerd.
- 3) Als deelnemers worden betrap op het doen van mededelingen aan de pers worden ze niet meer uitgenodigd.

Onze Diederik heeft dit klaarblijkelijk nooit gelezen want hij begeeft zich naar het hek waar talloze verslaggevers staan te wachten en schrijft daarmee onmiddellijk geschiedenis.

Als het zijn plan was om in één keer wereldberoemd te worden dan is het hem bij deze volledig gelukt. Vrolijk kwettert Diederik erop los en vertelt uitgebreid wat er binnen zoal is besproken.

Zo vertelt hij de Russische zender RT News dat ze hun best doen om in het hoofd van Poetin te kruipen.

De verslaggevers weten niet wat ze overkomt. Daar staat een échte Bilderbergdeelnemer die geen enkele vraag uit de weg gaat en vrolijk uit de school blijft klappen.

Alex Jones van [Infowars](#) die dit jaar thuis is gebleven en alles nauwlettend volgt vanuit Austin in Texas verslikt zich bijna in zijn eigen woorden van opwinding over het onverwachte optreden. Het eerste deel van de onderstaande video gaat over de Conferentie in het algemeen en na ongeveer een kwartier wordt het de Diederik Samsom show.

Bijna overal wordt nu gesuggereerd dat Samsom gewoon dom is en niet begrijpt wat daar allemaal gebeurt en aan welke regels hij zich heeft te houden.

Echter, dat lijkt ons niet erg waarschijnlijk. We hebben te maken met een intelligente man die heel goed weet wat hij doet en waarom hij het doet. Samsom is zich terdege bewust van de regels die gelden op een Bilderberg Conferentie. De reden dat hij met de pers praat is niet toevallig. Het is een opdracht die hij heeft gekregen.

Volgens de regels van de Bilderberg Conferentie zal Diederik Samsom nooit meer worden uitgenodigd omdat hij de regels heeft gebroken. Dat is niet erg, want er is hem ongetwijfeld een leuk aanbod gedaan.

Voor de Bilderberg Conferentie is deze “spontane actie” een geweldige PR stunt. “Zie je wel dat er helemaal geen vreemde dingen worden besproken en dat het lot van de wereld in dit soort vergadering wordt besloten. Je hoort toch wat Diederik Samsom daarover te zeggen had”.

En dat klopt, want hoewel Samsom veel praat, geeft hij geen echte geheimen prijs. Het zijn gemeenplaatsen, dingen die op een doorsnee saaie conferentie worden besproken, maar niet wereldschokkend.

Samsom is ook de ideale kandidaat om dit toneelstukje te spelen. Hij ziet er jongensachtig, een beetje onschuldig en naïef uit en iedereen gelooft dat hij eigenlijk niet weet wat hij doet.

Ondertussen zijn de opdrachtgevers van Diederik maar wat trots dat hij zijn eerste klus op het nieuwe departement zo goed heeft volbracht.