



Zaterdag 22 mei organiseerde de themagroep Natuur een dag die geheel in het teken stond van Elfen.

Hier volgt het verslag van deze mooie geslaagde dag en enkele belevingen van deelnemers.

Binnen Niburu is er veel aandacht voor buitenaardsen en het buitenaards leven. Steeds meer mensen maken hiermee contact of voelen zich hiermee verbonden. Er zijn echter nog veel meer dimensies en sferen waarmee mensen zich verbonden kunnen voelen en steeds meer mensen worden zich hiervan bewust. De Elfensfeer of Elfendimensie is één van die sferen. Wij van de themagroep Natuur voelen ons hier erg mee verbonden en daarom vonden we het tijd om onze elfenvrienden eens in het zonnetje te zetten.

Dat resulteerde in een hele leuke gezellige en ontspannen middag. Aan de grote opkomst was duidelijk te zien dat veel mensen zich aangetrokken voelen tot deze energie. Daar waren we natuurlijk heel blij mee.

Na een korte inleiding van Maggie, vertelde Rebecca ons haar verhaal. Ze vertelde hoe de elfen in haar leven zijn gekomen en hoe ze zich bewust werd van haar verbondenheid met hen en hoe ze sindsdien ook in een steeds dieper contact met hen is gekomen.

Daarna volgde een korte uitleg van Désirée over wat je kunt verwachten en waar je op kunt letten als je gaat waarnemen of contact gaat maken met de natuur in het algemeen en in ons geval met de elfen of onze eigen innerlijke elf. Belangrijkste strekking daarin was, eerbied en respect te tonen naar de natuur en de omgeving in al zijn heelheid. En te beseffen dat de natuur ÉÉN is, een wezen. Dat betekent dus dat alles wat er gebeurt tijdens het waarnemen of contact maken met de natuur een boodschap voor jouw kan zijn. Iedere windvlaag, iedere zonnestraal, ieder gevoel, iedere sensatie etc.



Daarna liet Ruby ons allemaal een persoonlijke elfenkaart trekken om in gedachten mee te nemen naar buiten en deed ze samen met ons een hele mooie Schumann Resonantiemeditatie die er voor zorgde dat we in de juiste sfeer kwamen en ook goed geaard waren.

Daarna konden we natuurlijk niet meer wachten om naar buiten te gaan, een flinke regenbui had even daarvoor nog alles mooi schoon gespoeld en toen wij naar buiten gingen werd het droog.

In een gezellige optocht liepen we naar Het Bos Birkhoven, waarna we allen in stilte onze eigen weg gingen en ons lieten leiden door ons gevoel en de mooie omgeving. Een mooi gezicht was dat, tussen de 'gewone' wandelaars zag je overal mensen in diep contact met de natuur, naast bomen staan of bij het water of liggend op een boomstam. Désirée had een tijdje op een muurtje bij het water gezeten waar zij al snel het gevoel kreeg dat aan haar schoenen werd getrokken, maar echt in de waarneming komen lukte het haar niet omdat zij zich te verantwoordelijk voelde voor de middag en de deelnemers. Het was een fantastisch gezicht al die mensen in contact met de natuur, daar hebben we erg van genoten.



Hoewel het voor sommige mensen best nog langer had mogen duren, daar beneden bij dat mooie vennetje, zijn we na een tijdje naar boven gegaan een soort van heuvel op. Vanwaar er een grote verbinding is met het hele gebied er om heen.

Van daaruit hebben we nogmaals contact gezocht met de omgeving of met datgene waarmee we al eerder contact hadden gemaakt. Dit werd heel sfeervol begeleid door Morris op zijn Gaisha.



Midden op de heuvel was heel veel energie vanuit de heuvel voelbaar, alsof je heen en weer veerde en een enorme drang tot speels gedrag van handstand doen of radslagen maken. Dit speelse gevoel hadden we bij een eerdere bezoek aan deze heuvel ervaren.

Daarna hebben we de kinderen van de groep de elfjes nog getrakteerd op frambozen-aardbeiensap waar vele bewegingen van prachtige wervelingen boven de plaatsen waarneembaar waren op plekken waar het sap was leeggegoten.

Dat was een mooie afsluiter, waarna het tijd was om afscheid te nemen van deze mooie omgeving, de hele natuur en de elfen natuurlijk en hen te bedanken voor alles wat ons deze middag is toegekomen.

Bij het verlaten van de heuvel viel het duidelijk op dat meerdere mensen de speelse energie van de heuvel ook hadden ervaren want menigeen renden joelend bijna vliegend naar beneden de heuvel af. Heerkijk toch!!

Terug in het Niburu-cafe was er nog tijd voor een hapje en een drankje en hebben we nog even onze belevenissen en ervaringen uitgewisseld. We kijken terug op een hele geslaagde gezellige middag en we zijn zeker van plan meer van dit soort middagen te organiseren met steeds weer een ander thema maar in dezelfde strekking. We nemen hierin mee, dat we meer tijd willen creëren in de natuur. Zodat we langer op een plaats kunnen blijven en zo nog dieper in contact kunnen komen met de Natuur.



Bij deze iedereen bedankt die bij deze middag aanwezig was en er aan toe heeft bijgedragen dat het een hele leuke geslaagde middag is geworden.

Hartelijk Dank namens,
de themagroep Natuur (Maggie, Rebecca, Ruby, Desirée en Marjolein).

En tot ziens op onze volgende Themabijeenkomst op **zondag 26 juni** a.s.

Voor meer informatie: natuur@niburu.nl

Belevingen van enkele deelnemers:

Lieve Mensen,

Allereerst heb ik gisteren een hele fijne middag gehad, heb heerlijk kunnen praten met mensen die ik voor het eerst ontmoette en genoten van de prachtige natuur.



In deze natuur werd ik getrokken naar een redelijke omvangrijke boom met mooie vertakkingen. De energie van deze boom was duidelijk voelbaar voor mij tot op zo'n meter afstand. Vlak ernaast stond nog een dunner exemplaar waarvan ook de energie goed waarneembaar was en ik besloot tussen deze beide bomen in te gaan staan. Zonder dat ik er moeite voor hoefde te doen voelde ik, net zoals bij de Schumann resonantie, de energie door mij heen stromen. Al genietend van deze energie keek ik om me heen en voelde me aangetrokken tot een boom welke op een kleine heuvel stond. Eenmaal daaraan gekomen merkte ik op dat aan de andere zijde van de boom een groot hart was ingekerfd met aan elke zijde, schuin tegenover elkaar, een letter. Voor mij was dit een gevoel dat de verschillende energieën mij dit wilden laten zien. Nogmaals bedankt voor deze fijne en goed georganiseerde middag!

Warme groet, Wim

*Ik vond het een heel geslaagde elfenmiddag.
Bijgaand het verhaal van Fanti, de elf.
Vriendelijke groet van Kalinke van Hulzen.*

Elf

*Mijn naam is Fanti Van fantasia, fantasie
In jouw fantasie ben ik er Vertrouw altijd je eigen fantasie
En als je je daar prettig bij voelt, Fantaseer dan, fantaseer mij je leven in*



*Jij leeft in een huis Ik leef in de bomen
Ik vlieg van boom tot boom Als je door het bos loopt Volg ik je vanuit de toppen van de bomen
Soms kom ik naar beneden op een open plek Om te dansen samen met andere elfen We zijn
met velen*

*Vaak sta je stil Dan luister je naar de vogels, Naar de wind en naar de wind die door de bomen
ruist*

*Hoor dan hoe ik zachtjes met je praat Vaak sta je stil bij een boom Dan houd je je hand op de
stam van een boom*

*Ik zie dat en ik voel het alsof je mij aanraakt Gisteren kwam ik naar beneden Je zag me achter
de stam staan*

Voorzichtig kwam je naar me toe En je raakte me aan bovenop mijn borstbeen

*Dat voelde raar voor je Ik ben namelijk niet van dezelfde stof als een mens Meer dan dat ben ik
subtiële, vibrerende energie*

*Ik raakte jou op dezelfde manier aan We waren 1 In gedachten zei ik tegen je: jij bent mij en ik
ben jou*

*Het enige verschil is dat jij in een huis woont en ik in een boom Toch kan ik altijd bij je zijn Want
ik vlieg van boom naar boom*

*Ik ben er alleen voor jou. Jouw eigen elf Dat vind jij prettig dat er iemand alleen voor jou is Jij
hebt mij gecreëerd*

En het leuke is: je kunt creëren wat je maar wilt Ga zitten op een boomstronk in de zon

*Sluit je ogen Open je oren, open je gevoel Maak je hoofd leeg en luister, luister, luister Luister
naar de wind, naar de zachte stemmen in je hart*

Dat is waar ik als elf blij van word.

Kalinke ten Hulzen

*In het begin van de meditatie voelde ik al kleine Elfjes op mijn hoofd alsof ze op mijn hoofd aan
het dansen waren...*

*Ik ben gek op boomstronken dus wil ik ze altijd fotograferen! In 't begin van de wandeling zag ik
al gauw een prachtige boomstronk! Ik maakte verbinding door een flinke scheut water over de
stronk heen te gieten! Toen ik een foto wilde maken (met mijn digitale camera) keek ik op mijn
camera en zag een boomgeest in de stronk, gewoon een gezicht, ik werd heel blij want deze zie
je niet altijd! Maar onmiddellijk kwam er vanuit de stronk een heftige energie zo pats mijn hart
binnen, ik schrok niet maar het maakte wel heel veel indruk op mij!!*

*Later stond ik tegen een boom aan en maakte een beetje verbinding met de boom (een
gewoonte van me) door mijn ogen dicht te doen, ineens werd er gezegd: 'ik sta voor je !'" en ik*

wist meteen dat het mijn innerlijke Elf was (ik zag hem niet, voelde hem wel) hij was iets kleiner dan ik en hij zei: 'ga maar mee naar het water... Ik liep met hem mee naar beneden, het bos was nogal glooiend en daar was een prachtig meer of ven! Maar die nacht had 't flink geregend dus er waren ook plassen (hier kijk ik wel eens in, is ook een aparte wereld) en 't leek of de Elf zei: 'ga hier maar naar toe', maar ik liet mij door mijn verstand afleiden en liep naar het meer of ven, maakte wat foto's en had 't contact met de Elf verloren...☐



Even later hoor ik een klein jongetje nog zeggen: 'oh, wat een mooie kuil en zag hem met een tak in de plas roeren die de Elf mij eigenlijk had aangewezen... toen wist ik, zie je wel mijn innerlijke Elf had mij daar naar toe geleid maar ik liet mij afleiden door mijn verstand...

Toen we door het Labyrint liepen voelde ik onmiddellijk dat er aan mijn 3 middenchakra's werd gewerkt! Ik voelde een behoorlijke druk op mijn onderbuik, bij mijn plexus solares gebeurde er van alles en bij mijn hart werd veel verdriet weggehaald! Ik ben heel dankbaar !!

Boven op de berg was ik naast Morris gaan zitten die muziek maakte op een Gaisha, een soort drum maar dan heel zacht (mijn kristallen Schedeltjes wilde dit en ik ook). Ik genoot echt heel veel van de muziek en nadat er door kinderen de aarbeien-frambozen-vruchtensap was uitgestrooid voor de Elfen (hier zijn ze gek op) voelde ik heel sterk dat de Elfen aan het rondansen waren, ik werd er heel blij van!! En mijn schedeltjes genoten ook!!

En als het even kan kom ik echt op 26 juni weer! Ik verheug mij nu al !☐

Als eerste wil ik Moeder Aarde en al haar Wezens bedanken en natuurlijk alle mensen die deze bijzondere middag mogelijk hebben gemaakt. Super bedankt !!! en tot kijk !!!

Elly Rainbow Feather xxxxxxxxxxxxxx
