



Er zijn steeds meer aanwijzingen die erop wijzen dat er niet altijd sneeuw en ijs heeft gelegen op Antarctica en dat er ooit een menselijke beschaving heeft gewoond.

Nu zijn er op een satellietfoto duidelijk de contouren van een ovaal gebouw diep onder het ijs waar te nemen.

Naast de [huidige belangstelling](#) voor Antarctica, is het continent ook interessant vanuit historisch oogpunt.

Als er zich daar namelijk inderdaad gebouwen onder het ijs bevinden, kunnen wij onze geschiedenisboeken herschrijven.

Het begint natuurlijk al [met de merkwaardige kaart](#) van de Turkse admiraal Piri Reis.

*In 1929 vonden een aantal historici een verbazingwekkende kaart. Hij was getekend op de huid van een gazelle door de beroemde Turkse admiraal Piri Reis die rond 1500 leefde. Hij had toegang tot de bibliotheek van Constantinopel dat tegenwoordig Istanbul heet.*

*Achter op de kaart had Reis aantekeningen gemaakt waaruit bleek dat hij hem gemaakt had gebaseerd op onderzoek in de bibliotheek. Hij had hierbij gebruikgemaakt van bronnen die dateerden uit de vierde eeuw voor Christus en nog ouder.*