



Momenteel zijn er rituelen gaande in Israël met betrekking tot de 'herbouw' van de Tempel van Salomo.

Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan wel?!

Dat zou JHWH zijn (ook YHWH op zijn Engels) en dat brengt ons geen stap verder uiteraard... en die medeklinkers zijn ontdaan van klinkers en zodoende kunnen we van alles invullen. JaHaWaHa, JaHeWaHe, JeHiWeHa, JiHeWaHo enzovoorts, maar kijken we naar de klinkers die aangehecht zijn aan de klank van de medeklinkers, dan zien/horen we het volgende: JeHaWeHa. Ik vermoed dat die JHWH dezelfde figuur is als Marduk (Babylonië) en Bel en Baäl (Palestina/Kanaän) en Ra (Egypte)... ofwel de oudste zoon van Ea, Enki of Ptah. De schepper en de Vader van de mens.

Heel sympathiek dat koning Salomo een 'tempel' bouwde voor de Heere God... of deed hij dat in opdracht van die zelfde God?! En wat is een 'tempel' eigenlijk. Volgens de meesten (bijbelgeleerden/theologen) is de 'tempel' een heilige plaats! Jaaa zo kan ik het ook. Een heilige plaats gebouwd voor de eeuwigheid en opgetrokken uit steen. Anders dan de 'Tent der Samenkomst' in de woestijn. Die was opgebouwd uit zeilen met palen, doeken en een tent... en dat was handig omdat deze steeds afgebroken en weer opgebouwd moest worden. Koning Salomo bouwde het 'Huis des Heren' in Jeruzalem op de berg Moria (743 meter boven NAP). De berg Moria is een vlakke rots, een tafelberg zeg maar... en de berg Moria wordt vereenzelvigd met de heilige berg Zion.