



Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

De Zon en de bij-Zon (slot 34)

Ronde Huis en meer...

De verhalen, vertellingen, aannames en leugens over het Ronde Huis zijn legio. Menig onderzoeker en schrijver wordt aangetrokken tot de 'sage' die verbonden is met dit niet meer bestaande huis op de noordrand van de Veluwe. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan en heb er ook nauwelijks over gelezen, maar duidelijk wordt dat er te veel 'interessante' zaken omtrent de Veluwe spelen om het verhaal van en over de gebeurtenissen af te doen als een sage. Wel als we 'sage' zoals Berend Willem Hietbrink uitleggen als 'van horen zeggen'. Dan klopt het deels. De Veluwe, Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug (en 't Gooi) was ooit één groot aaneengesloten ruig gebied. Martin van Wieringen meent dat met name 't Gooi al in de oudheid werd bewoond door de 'goden'.

Daar maakte ik een grapje over en zei; 'Niet voor niets zetelt de media in Hilversum'! Dat is een link met hun oude machtscentrum in Babylon en Soemerië (en Akkad). Tenslotte zijn de oer-Nederlanders of noem hen proto-Friezen afkomstig uit het Midden-Oosten. Allereerst uit de stadstaat Babylon en ommelanden en door een tweede migratiestroom ook met de landen Soemer en Akkad. In dat licht bezien is Hilversum te zien als 'hils ver van Sumer'... hil ver sum(er)... en ik vrees dat het nog klopt ook! Het grote aaneengesloten gebied kende strategische plekken zoals de Grebbergen, en de noordelijke heuvels van 't Gooi vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de Suidersee (zoals de drie reuzen zo ver konden zien vanaf hun heuvel bij Drie – zie de vorige aflevering).