



Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

## **The Future is Bright, the Future is Orange**

### **De Vorstelijke Palts van Zutfen - deel 3**

Het gaat eigenlijk om de Babyloniërs en de Soemeriërs uit de landen Babylon, Akkad en Sumer. Die vrijheidslievend als zij zijn ooit gedwongen wegtrokken het Midden-Oosten om hier een nieuw bestaan op te bouwen... en sinds hun komst in Europa belaagd worden... en dat opbouwen gaat heel moeilijk omdat 'krachten en machten' van de onze opponenten steeds weer de confrontatie opzoeken. En kennelijk valt er hier meer te halen dan 'vrijheid' alleen, getuige de instroom van miljoenen niet-Europeanen. Die hier hun heil, geluk en inkomen zoeken. Ze willen mee-eten uit de goed gevulde ruif die het 'Westen' is. Al vroeg na hun vlucht naar westelijk Europa vallen de zuidelijke Friezen af en zij noemen zich de 'Franken'. Zij tasten het Friesche Rijk op de kusten van Europa aan.

Dan komt de tweede ster RA (Gud of Anu) voorbij ergens tussen 1588 en 1550 voor de jaartelling (volgens het Oera Linda Boek in 1565 voor de jaartelling) en brandden de oerbossen van midden-Europa af door de inslagen van meteorietenregens. En komen horden uit het zuiden naar het noorden omdat de natuurlijke barrière is verdwenen. In Egypte vindt de Exodus plaats en trekken anderhalf miljoen Israëlieten naar de Rode Zee om aldaar over te steken. Het

is ‘pasover’ zeggen de Engelsen, ‘pasen’ zeggen wij want de tweede ster Gud passeert ons in de astroïdengordel. Verwarring alom op de wereld. Er komt een einde aan het Egyptische Midden Rijk en na veertig jaren wordt het Nieuwe Rijk gesticht en op dat moment betreed Mozes met een geheel nieuw volk ‘het beloofde land’.

## **De Exodus**

De uittocht uit Egypte was uiteraard een enorme logistieke operatie; anderhalf miljoen Israëlieten moesten op het juiste moment opdagen en klaar zijn (zie ook mijn twee afleveringen over Pasen, afleveringen 68 en 69). Bepakt en gezakt voor de trektocht door de droge bedding van de Wadi Hammamat, vroeger de Wadi Kirouth en in de tijd van Mozes de Pi Hachiroth. Deze rivierbedding, een droge canyon, komt uit in de Rode Zee bij Pi Ha Chiroth, een eilandje met een fort der op... door de oude Grieken (tijdens de Ptolemeïsche tijd) Philo Thera genoemd; ‘plaats van het wonder’. Dus trokken de Israëlieten niet ongeordend door de woestijn, maar netjes achter elkaar en één lange onafzienbare sliert van mensen en dieren. Wat we hieronder zien zou zich wel op de Arabische kust hebben afgespeeld...