



Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

1 september, Sinterklaas weer in het land...

ik ben der vroeg bij dit jaar. Ik wil geen 'swartepietendiscussie' opstarten, maar constateer dat elk jaar op 1 september de pepernoten, speculaasbrokken, speculaasjes en gevuld speculaas weer in de supermarkten ligt voor de consumenten. Dat is niet nieuw; dat is al jaren gaande. Wel nieuw was dat Jumbo Binnendijk in Twello reeds op 6 augustus pepernoten verkocht. De mussen (mossen) vallen dood van het dak, maar ondertussen liggen de pepernoten al in de schappen. En daar heb je met dit warme weer echt zin in nietwaar? De eerste pepernoten van het jaar... en de vroege zwarte Pieten uit Afrika klimmen over de hekken van de Spaanse enclave Ceuta (Marokko) en laten zich door niets of niemand tegen houden. Wij mogen de zwarte Pieten niet meer uitdragen...

als folkloristisch erfgoed, maar we zullen hoe dan ook dagelijks geconfronteerd worden met 'echte' zwarte Pieten uit Afrika die willens en wetens alles zullen doen om Europa te bereiken. Zij schuwden geweld niet en dat zal, eenmaal hier, dan ook niet ophouden. De drie 'arme' mediterrane landen Spanje, Italië en Griekenland werken graag mee de stroom 'vluchtelingen'

te verwerken. Klagen en jeremiauwen dat het een lieve lust is... en hopen op snelle doorstroom naar het noorden. Dan zijn zij der van af. Ik vermoed dat de drie genoemde landen 'wel varen' bij het vluchtelingenbeleid van de EU vanwege subsidies en tegemoetkomingen. In het groot is de 'vluchtelingenkwestie' een agenda-punt van de 'zionisten' die graag een eigen land willen voor de 'joden'.