



Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

Zutphen is een provinciestadje...

Iemand schreef me; 'Waarom u de stad Zutphen groot noemt is me een raadsel. Het is een provinciestadje in het oosten des lands'. Ja dat is zo en dat weet ik heel goed omdat ik der vlak bij woon, op school heb gezeten, vrouwen heb bemind, vrouwen heb verloren, vrouwen moest achterlaten en ik een tijdje 'stedeling' was, naar het filmhuis ging, boodschappen deed, winkelde, de krant kocht en koffie op een terras dronk, kletste met figuren uit de paranormale wereld, uit die van de sofen, spirituelen en van de esoterici... en uiteraard met gewone 'zutfenezen' en Zutphenaren. Zag en hoorde veel, omdat ik een tijdje bij HAND (Hulp Aan Noodlijdende Derden) heb gewerkt als vrijwilliger. Dat was leuk, heel leuk; eerst als rijder met een enkele autobestuurders op verschillende tijden en later met vaste rijden Henk.

Een echte 'zutfenees'. Veel lol onderweg, op de locaties en met de mensen die we bezochten. In de zomer met de ramen open en overal onderweg praatjes maken, zwaaien, indien nodig toeteren, soms in discussie maar meestal opgewekt en met plezier zeshoog een bankstel bezorgen, een zware gietijzeren kachel uit een kelder tillen, achtentwintig dozen met keukengerei ophalen, op de koffie bij een leuke klant, kijken naar de baby in de wieg, stoelen, kasten, tafels, televisies, kleding en andere spullen ophalen en ook wegbrengen. Zo kwamen we in alle wijken, bij armen en rijken en er tussenin, op elf hoog en in het souterrain van de oude 'herenhuizen' en de gegoede buurten van de groeiende stad. Die opeens stokte in haar groei sinds een jaar of vijftien!