



De Telegraaf is door de jaren heen een medium geweest dat afgezien van roddel en achterklap, zich voornamelijk heeft beziggehouden met propaganda.

Men heeft zich bij diezelfde Telegraaf nooit druk gemaakt over wat de gevolgen zouden zijn van hun acties voor de bevolking of een deel daarvan.

Een medium als de Telegraaf heeft ondanks alles nog steeds een groot bereik en oefent daardoor nog steeds grote invloed uit op een deel van de bevolking.

Wanneer dan diezelfde Telegraaf bepaalde denkbeelden uitdraagt, kan dat serieuze gevolgen hebben voor de bevolking.

Iets dat bijvoorbeeld door de Joden aan den lijve is ondervonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Toen, ook, was de Telegraaf niets anders dan een Nazi orgaan dat zich bezighield met het bestoken van de bevolking met allerlei Nazi en NSB propaganda. Daarnaast had het dagblad ook geen enkele moeite met het demoniseren van Joodse landgenoten.

Zoals ze tegenwoordig Amerika en bijbehorende politiek ophemelen, zo deden ze dat destijds met Duitsland en Hitler. Zoals tegenwoordig de vijanden van Amerika ook die van de Telegraaf zijn, zo waren in de oorlog de vijanden van Hitler ook die van de Telegraaf.

Ze zijn tot op de dag van vandaag "heel goed" met hun redactionele commentaren. [Een voorbeeld van één uit 1943:](#)