



En weer hebben we in ons landje te maken met een aantal gebeurtenissen die ogenschijnlijk niet gerelateerd zijn, maar waar toch wel degelijk een rode draad doorheen loopt.

Begin dit jaar wordt het land opgeschrikt door een heel onlogische benoeming. Mevrouw Pauline Krikke wordt benoemd tot burgemeester van Den Haag.

Den Haag is een wereldstad en voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van een dergelijke stad, zou je als overheid toch iemand willen benoemen met uitstekende bestuurscapaciteiten en een onbevleete reputatie.

Wat dat betreft hadden ze het volgens velen niet slechter kunnen doen [met het benoemen van Pauline Krikke](#), de voormalige burgemeester van Arnhem.

*Het is echt waar: Pauline Krikke is de nieuwe VVD-burgemeester van Den Haag. Verbijstering aan de ene kant en tegelijkertijd ook geen verrassing. Krikke is namelijk van de VVD en dankt haar hele mislukte carrière aan vriendjespolitiek. Krikke heeft een zeer omstreden verleden en werd ontslagen wegens intimidatie, directief gedrag en luiheid. Daarnaast werd ze verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.*

Een andere, ogenschijnlijk niet gerelateerde gebeurtenis, is de dood van Sietze Planting. Mensen die [de website van Micha Kat](#) volgen, zullen dit weten, de meeste anderen waarschijnlijk niet.

Sietze Planting was een Nederlandse oorlogsveteraan die onder andere in Afghanistan had gediend en die vooral bekendheid had gekregen in het schandaal dat bekendstond als Krikke-gate.