



Wanneer je in dit land de euvele moed hebt om de staat aan te pakken, berg je dan maar, want ze zullen niet rusten voordat ze je hebben.

Na een jarenlange demoniseringscampagne door de Telegraaf ging de staat nog een stapje verder door Ferdi Roet door de Nederlandse KGB te laten arresteren.

Ieder keer komt de naam Ferdi Roet tevoorschijn als oplichter, terwijl de werkelijke oplichter, de Nederlandse Staat, volledig buiten schot blijft en onbelemmerd door kan gaan met haar niets ontziende terreur.

Ferdi is een slimme jongen, daarover bestaat geen enkele twijfel, maar hij heeft niemand opgelicht, sterker nog, hij heeft een geweldig succes behaald met een [veroordeling van de Staatsloterij door de Hoge Raad](#).

*Daarin concludeert de Hoge Raad dat de Staatsloterij haar klanten heeft voorgelogen, tussen 2000 en 2008. In advertenties deed de Staatsloterij voorkomen alsof de kans een geldprijs te winnen groter was dan in werkelijkheid.*

Wat de Hoge Raad gewoon zegt is dat de Staatsloterij, de Nederlandse Staat dus, de burgers heeft opgelicht. En in plaats van dit gewoon toe te geven en de gedupeerden een bepaalde schadevergoeding te geven zoals een fatsoenlijke oplichter dat zou doen, richten ze hun pijlen op de man die deze veroordeling voor elkaar heeft gekregen.

Ferdi Roet was er uiteraard vanuit gegaan dat er na een veroordeling door de Hoge Raad een uitbetaling zou volgen van de Staatsloterij. Echter, de Staat speelde het heel smerig door niets te betalen en het accent te verleggen naar Roet.

De overheid zet de Telegraaf in door een man die zich journalist noemt, Bart Mos, opdracht te geven om Ferdi Roet [compleet kapot te schrijven](#). Mos, die zich graag laat lenen voor dergelijke karweitjes, trekt dan ook alles uit de kast.

Doordat de oplichter/Staat, ondanks de veroordeling van de Hoge Raad, niets betaalde, de Telegraaf op volle kracht Ferdi Roet ging demoniseren en de deelnemers uit alle macht ging opjutten om hun inleggeld terug te vragen, ontstond er een voor Roet steeds minder prettige situatie, om het maar zacht uit te drukken.

Had de oplichter gewoon betaald zoals het hoort, dan was er totaal niets aan de hand geweest en zou Ferdi Roet de gevierde man zijn geweest.

Roet had zijn zaakjes best goed voor elkaar en stond op het punt om in zijn smaad en lasterzaak tegen de Telegraaf en Bart Mos, hen in hoger beroep een gevoelige klap uit te delen.

Timing is alles in dit leven en net op het punt dat bovenstaande staat te gebeuren, geeft de oplichter opdracht aan de Nederlandse KGB, die ook bekend staat onder de naam FIOD, om [Roet te arresteren](#).

*De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdagmiddag Loterijverlies-oprichter Ferdy Roet aangehouden op verdenking van verduistering van 2,8 miljoen euro en belastingfraude.*

*Dit bevestigt de opsporingsdienst van de Belastingdienst aan De Telegraaf, nadat omstanders getuige waren van een inval bij het kantoor van Loterijverlies in Heerhugowaard. Ferdy Roet zelf werd aangehouden in Alkmaar. „De 38-jarige man wordt ervan verdacht 2,8 miljoen euro te hebben verduisterd en 500.000 euro te weinig omzetbelasting te hebben betaald”, aldus een*

*FIOD-woordvoester.*

*De opsporingsdienst verdenkt Roet van het wegsluizen van inleggeld naar de Kanaaleilanden Guernsey en Isle of Man. „Die gelden zou hij via een vennootschap weer terug hebben laten vloeien naar Nederland voor de aanschaf van een villa”, aldus de woordvoester.*

De FIOD staat bekend als een organisatie die heel goed theater kan spelen, met veel bombarie iemand oppakken, deze drie dagen in een politiecel kieperen, waarna voor hen het werk begint waar ze meestal struikelen.

Het is één ding om al het bovenstaande te brullen, maar een ander om dit vervolgens ook hard te maken in een rechtszaal. Roet staat volledig in zijn recht om een bedrijf uit het buitenland in te schakelen om bepaalde activiteiten voor zijn Stichting uit te voeren. Hij staat volledig in zijn recht om een hypotheek aan te vragen bij een bedrijf wat eveneens is gevestigd op het zelfde eiland Guernsey. Dat die twee bedrijven op het zelfde eiland zijn gevestigd, zegt, zeker in criminele zin, helemaal niets.

Als hij werk had uitbesteed aan een bedrijf uit België en van een ander bedrijf in België een hypotheek had gekregen, zou niemand dit vreemd hebben gevonden. Hoe Roet zijn zaken organiseert, is zijn zaak en zolang niet bewezen wordt in een rechtszaal dat hij wetten heeft overtreden is hij nergens schuldig aan, al heeft compleet Nederland de man nu al weer bij voorbaat veroordeeld.

Het is geen geheim dat Stichting Loterijverlies betaald kreeg door belanghebbenden en dat is geld wat rechtmatig is ontvangen door Ferdi. Dat men vervolgens het sentiment gebruikt om de publieke opinie te bespelen alsof Ferdi met dat geld de slachtoffers dan had moeten schadeloos stellen is krankzinnig. De Staat moet deze mensen die Ferdi hebben betaald om voor hun belangen op te komen, schadeloos stellen.

De actie van de FIOD kan natuurlijk ook prachtig worden gebruikt door de Telegraaf en Bart

Mos om "aan te tonen" dat het geen demoniseren was dat zij deden en iedereen zal simpelweg vergeten dat de man door geen rechtbank is veroordeeld voor al de dingen waarvan hij nu wordt beschuldigd. Zo werkt de criminele [colluderende](#) media.

Ondertussen gaat de werkelijke oplichter, de Nederlandse Staat, zoals gewoonlijk volledig vrijuit en kan het zelfs degene die hen ontmaskerde en veroordeeld kreeg, voor de rechter terroriseren en in een cel opsluiten.

Alles is omgekeerd in onze wereld en wen er maar vast aan, want dit wordt de nieuwe normaal.

Zoals trouwe lezer Bert ons schreef (dank!):

*Het blijft door gaan, de wereld op zijn kop. [Nu ook de bikini op zijn kop.](#)*

*Er waart een akelige spirit rond die alles op zijn kop zet, benieuwd wie wereldkampioen gaat worden want ook daar gaat alles op zijn kop. [Sterk artikel over "gaat de echte chaos straks beginnen"](#) . Duitsland is nu aan de beurt, de heks Merkel zal worden geofferd.*

En in ons land wordt Ferdi Roet door de werkelijke oplichter als oplichter in een cel gegooid en de bevolking is het daar roerend mee eens, want Ferdi woonde in een mooi huis en reed in een mooie auto en dat kan nu eenmaal niet.