



Zo heel af en toe komen ze even in het nieuws, de mensen die de euvele moed hebben om de pedotop in ons land te beschuldigen.

Echter, de prijs die ze daarvoor betalen is heel hoog, zoals Koos van Woudenberg nog dagelijks aan den lijve ondervindt.

Enkele jaren geleden gloorde er toch een klein beetje hoop, want het volgende soort berichten [verscheen in de media](#):

*Prins Claus, oud-burgemeester Van Thijn: er kwamen de meeste opmerkelijke namen langs maandag in de Amsterdamse rechtbank. Daar is het getuigenverhoor begonnen waarmee moet worden aangetoond dat de overheid zou hebben geweten van een pedofielenetwerk in de jaren '80.*

*Maandag zijn er twee mensen verhoord. Te weten Koos van Woudenberg, hij zegt zelf te zijn misbruikt. De andere getuige is een voormalig medewerker van de GGD Raphael Beth.*

*In dit onderzoek zullen ook oud-officier van Justitie Fred Teeven en oud-justitie topman Joris Demmink worden gehoord. Laatst genoemde wordt al jaren door Bart van Well beschuldigd van misbruik. Bart werkte destijds als minderjarige in een bordeel in Amsterdam. Hij houdt de overheid verantwoordelijk. Volgens hem zijn deze bordelen met minderjarige jongens namelijk jarenlang niet aangepakt.*

Uiteraard wist gladder aal Demmink ook aan al het bovenstaande te ontsnappen en [schreven wij onder andere het volgende](#):

*Dat getuigenverhoor van Joris Demmink is, zoals verwacht, uitgelopen op een totaal fiasco. De [landsadvocaat Houtzagers](#) heeft zo goed als geen woord gezegd tijdens de hele zitting, zo soepel verliep alles in het voordeel van de staat en Demmink. Het leek alsof de vragen vooraf waren doorgestuurd naar Demmink. Bart van Well, voormalig mannelijk prostitué en eiser in deze zaak, zat er teneergeslagen bij en heeft geen woord gezegd tijdens de zitting. Zijn advocaat, De Witte, was niet assertief, niet te verstaan en leek in het geheel niet betrokken.*

En daarna werd het oorverdovend stil.

Voor hen die destijds de getuigenverhoren hebben gemist, hierbij een korte samenvatting van het verhaal zoals Koos van Woudenberg dat in 2016 onder ede verklaarde bij de rechter commissaris:

Koos van Woudenberg verhuisde als jonge jongen van Arnhem naar Sexbierum en werd daar op school misbruikt door een leraar, deed aangifte waar vervolgens niets mee werd gedaan.

Koos ging regelmatig fietsen en kwam terecht op een lokaal bekende homo ontmoetingsplek, de Zeedijk genaamd, en daar had Koos op 13 of 14 jarige leeftijd zijn eerste seksuele ervaringen met mannen.

Ook ontmoette hij daar een man, Huese genaamd, die eigenaar was van een kledingwinkel in Harlingen. Na verloop van tijd nodigde deze Huese Koos uit om mee te gaan naar zijn vriend Ger in Amsterdam.

Het heeft even geduurd voordat Koos de uitnodiging aannam, maar toen hij uiteindelijk mee ging, werd hij in een flat of appartement in Amsterdam Noord voorgesteld aan [Ger van Roon](#),

een volgens Koos enigszins gezette man met een bril van boven de veertig.

Koos is een keer of zes zeven in de flat van Van Roon geweest en volgens zijn getuigenis was het een bordeel waar de klanten de jongens betaalden in de hal van de flat en vervolgens in een slaap- of badkamer verdwenen. Eén van de mannen die daar door Koos verschillende keren is gezien en die ook betaalde en met een jongen naar de slaapkamer verdween is voormalig burgemeester van Amsterdam., [Ed van Thijn.](#)

Iemand die er eigenlijk iedere keer was als Koos daar ook was is de in Nederland beruchte [Joris Demmink](#), de man die meer macht heeft in dit land dan wie dan ook, glad is als een aal en met succes iedere poging tot vervolging heeft weten te ontwijken, een en ander wel met het achterlaten [van een spoor met lijken.](#)

Op één van de gelegenheden dat Koos in Amsterdam was ging hij samen met Demmink en Huese in diens BMW naar een horecagelegenheid ergens in Amsterdam. Daar lag een matras op de grond waar diverse mannen seks hadden met jongens en één van die mannen was Claus, de echtgenoot van Beatrix.

Op een andere gelegenheid toen Koos samen met een andere jongen uit de flat, Tim, op een drukke homo ontmoetingsplaats was in Amsterdam, kwam voormalig Minister van Financiën [Onno Ruding](#) langs. Hij zat op de achterbank van een grote auto en bood Koos geld voor seks. Deze heeft dat geweigerd en later heeft hij Ruding nogmaals op die plek gezien.

Koos vertelt nog veel meer en wie de volledige getuigenis wil bekijken, [kan dat hier doen](#), omdat de altijd zeer ijverige en toegewijde [Nico van den Ham](#) deze heeft opgenomen.

Koos strijdt eigenlijk al zijn hele volwassen leven tegen de volledig corrupte pedotop in ons land en dat heeft hem heel veel gekost.

Zijn getuigenis moest natuurlijk onschadelijk worden gemaakt en dat gebeurt dan meestal door hem of te ridiculiseren of zoals door sommige trollen wordt gedaan, hem valselijk te beschuldigen van onwaarheden zoals de volgende:

*In het kader van de Van Well-verhoren vorig jaar [lepelde](#) hij de ene bekendheid na de andere op: Prins Claus, Onno Ruding en oud-burgemeester Van Thijn, hij had ze als pakweg 13-jarige allemaal gezien op pedofeestjes in Amsterdam.*

*Jammer alleen dat Ruding ten tijde van deze feestjes gewoon executive director van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington was. En zo kon je Koos aan de lopende band op leugentjes betrappen.*

Bovenstaande is een leugen, want het verhaal van Koos en Ruding speelt zich af rond 1982 toen deze al lang en breed terug was uit Amerika en [werkte bij ABN/AMRO.&nbsp;](#)

*Van 1977 tot en met 1980 was hij executive director van het [Internationale Monetaire Fonds \(IMF\) in Washington.](#)*

Wij hebben Koos persoonlijk bezocht, uitvoerig met hem gesproken, talloze originele documenten ingezien en zelfs ten tijde van ons bezoek moest hij zich onverwijld diezelfde dag op het politiebureau melden in verband met weer een of andere vage aanklacht tegen hem.

Dat is wat er gebeurt met mensen zoals Koos. Ze worden permanent opgejaagd en van alle kanten op een soort onzichtbare manier aangevallen en wanneer ze daar dan wat van proberen te zeggen of tegen te doen, worden ze uitgemaakt voor gestoorde gek en hangt de dreiging

boven hun hoofd om opgesloten te worden en volgespoten met farma drugs waarna ze voorgoed worden weggewerkt.

Het verhaal van Koos van Woudenberg is consequent en verandert niet door de jaren heen.

Hierna volgt een deel uit een aangifte die Koos heeft gedaan enkele jaren voor de getuigenverhoren in 2016 tegen Joris Demmink en talloze anderen en wanneer je die leest, dan zie je dat het verhaal van Koos hetzelfde blijft.