



Je hebt overheden en je hebt overheden, maar die van ons spant de kroon voor wat betreft gemeenschap, achterbaksheid en schijnheiligheid.

Als iemand je ontmaskert als oplichter en deze oplichter gooit vervolgens de klokkenluider in een cel zonder toegang tot broodnodige medicijnen, wat ben je dan?

Begin juli verschenen de koppen in de kranten dat de oprichter van Loterijverlies, Ferdi Roet, was gearresteerd door de Nederlandse KGB, de FIOD.

Een korte samenvatting uit [een eerder artikel: nbsp;](#)

Ieder keer komt de naam Ferdi Roet tevoorschijn als oplichter, terwijl de werkelijke oplichter, de Nederlandse Staat, volledig buiten schot blijft en onbelemmerd door kan gaan met haar niets ontziende terreur.

Ferdi is een slimme jongen, daarover bestaat geen enkele twijfel, maar hij heeft niemand opgelicht, sterker nog, hij heeft een geweldig succes behaald met een [veroordeling van de Staatsloterij door de Hoge Raad](#).

Daarin concludeert de Hoge Raad dat de Staatsloterij haar klanten heeft voorgelogen, tussen 2000 en 2008. In advertenties deed de Staatsloterij voorkomen alsof de kans een geldprijs te winnen groter was dan in werkelijkheid.

Wat de Hoge Raad gewoon zegt is dat de Staatsloterij, de Nederlandse Staat dus, de burgers heeft opgelicht. En in plaats van dit gewoon toe te geven en de gedupeerden een bepaalde schadevergoeding te geven zoals een fatsoenlijke oplichter dat zou doen, richten ze hun pijlen op de man die deze veroordeling voor elkaar heeft gekregen.

[Het is het bekende patroon](#) , waarbij de oplichter de klokkenluider arresteert en deze in de cel kiepert. De FIOD heeft veel macht in Nederland en als zij met een uitgestreken gezicht aan een rechter commissaris vertellen dat het “in het belang is van het onderzoek” dat een slachtoffer na een voorarrest van drie dagen, langer wordt vastgehouden, dan wordt dat bijna altijd toegekend.

Zo ook in het geval van Ferdi Roet, die “in het belang van het onderzoek” 31 dagen heeft vastgezeten. Niet alleen vastgezeten, maar “in het belang van het onderzoek” mag hij dan ook met helemaal niemand contact hebben, behalve zijn advocaat, en dat heet dan “hij zit in alle beperkingen”.

Dat is op zich al afzien als je helemaal gezond bent, maar als je ziek bent zoals Ferdi Roet, dan is dat dubbel zwaar. Ferdi lijdt namelijk aan de ziekte van Lyme, een [ander cadeautje van de machthebbers achter de schermen](#)

Dan zijn er ook nog allerlei gradaties van die ziekte en volgens Ferdi zelf lijdt hij aan „persisterende gecompliceerde Lyme, die dodelijk kan zijn”.

Gelukkig gebruikt hij bepaalde homeopathische medicijnen die bij hem goed schijnen te werken. Echter, al de tijd dat hij heeft vastgezeten, werden [hem deze medicijnen geweigerd](#).

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat R. z'n medicijnen niet heeft kunnen innemen, omdat hij „homeopathische, niet-geregistreerde medicijnen” zou gebruiken. „Tijdens de beperkingen is besloten dat hij deze niet mocht nemen, omdat niet bekend is wat er in zit. Als het om geregistreerde medicijnen en doktersadvies zou zijn gegaan had hij deze wel mogen nemen”, aldus een woordvoester van het Functioneel Parket, dat het onderzoek naar Loterijverlies leidt.

Naar eigen zeggen werd R. tijdens zijn verblijf in het huis van bewaring verboden z'n medicijnen

tegen de ziekte van Lyme in te nemen, wat volgens hem gelijkstaat aan martelen. Volgens R. zelf lijdt hij aan „persisterende gecompliceerde Lyme, die dodelijk kan zijn” en kreeg hij „een enorme terugval” door het onthouden van medicatie.

We hebben een overheid die de bevolking systematisch bedonderd met haar loterij. In plaats dat die wordt aangepakt, pakken zij degene die hen veroordeeld krijgt bij de Hoge Raad.

Vervolgens spelen ze een heel smerig spel door geen schadevergoeding te betalen en tot slot gooien ze Ferdi Roet in de cel en ontzeggen hem zijn medicijnen.

Wat het nóg erger maakt zijn de met de overheid samenwerkende media zoals de Telegraaf die in opdracht Ferdi Roet zoveel mogelijk kapot schrijven.

Misschien wordt het hoog tijd dat burgers zich ernstig gaan afvragen of ze een overheid wel nodig hebben en/of willen. Het moment voor de grote reset lijkt sowieso aangebroken, dus tijd voor een grote schoonmaak op ieder gebied.