



Morgen is weer de grote dag dat het volk met hun mond open en zwaaiend met hun vlaggetjes hun steun mogen betuigen aan het koningshuis.

Dankzij een politie-inval bij melder van misstanden Nico van den Ham vanmiddag weten we dat de politie massaal op zoek is naar de uit een psychiatrische kliniek ontsnapte Erwin Lensink.

Acht jaar geleden, op 21 september 2010, werd Nederland opgeschrikt door [de "aanslag" door een gevaarlijk sujet](#)

op de Gouden Koets. Een koets waar destijds nog Bilderberg Bea in had plaatsgenomen als toenmalig koningin van dit land.

In de Heulstraat in Den Haag is dinsdag tijdens de rijtoer een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gegooid. De politie heeft de 'gooier' aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Winterswijk. De verdachte heeft een psychiatrisch verleden en komt verward over, liet de politie weten. Ze gaat uit van een eenmansactie.

De schade aan de Gouden Koets is niet groot. De koningin kon haar rijtoer zonder vertraging voortzetten. Dat heeft de politie gemeld. De man is direct naar een politiebureau gebracht. De woordvoerder sprak van een vervelend incident, maar zei dat de sfeer "plezierig bleef".

In de jaren daarna is Erwin Lensink zo mogelijk nog erger gedemoniseerd dan Vladimir Poetin en je weet wat ze doen in ons land met mensen die niet in het plaatje passen.

Erwin Lensink zit opgesloten [in een psychiatrische kliniek](#):

Ik verblijf met een valselijk opgelegde RM (rechterlijke maatregel) in de Van der Hoeven Kliniek, Gebouw Wiersema (afdeling) in Utrecht. Dat verblijf is waardeloos en zonde van de tijd, net als de eerdere politieke detenties trouwens. Ik noem het een soort van modern concentratiekamp-achtige setting met fascistische kwakzalverij, waar zo ongeveer alle klachten afgewimpeld worden en het verblijf, de vrijheden en het voedsel redelijk saai, eentonig en slecht zijn.

Hij is in de loop der jaren weer enkele korte periodes op vrije voeten geweest, maar nooit voor lang want binnen de kortste keren kwam " [het busje weer zo](#) ".

Nu hebben we weer een Prinsjesdag en Bilderberg Bea is vervangen door haar zoon, maar nog steeds rijden ze in een koets door Den Haag al zwaaiend naar de onderdanen.

Echter, wat wil het geval: Erwin Lensink is klaarblijkelijk aan de wandel gegaan, misschien wel richting Den Haag, wie weet.

Dus, waar gaan ze zoeken? Bij zijn vrienden en bekenden, zoals bij zijn goede vriend Nico van den Ham. Gezien zijn ervaringen in het verleden doet Nico niet graag zijn voordeur open als er wordt aangebeld en dat hij daartoe alle reden heeft, bewijst de volgende video, opgenomen eerder vandaag.

Hij schrijft [er het volgende over](#) :

Waxinelichthoudergooier naar de Gouden Koets, Erwin Lensink blijktbaar ontsnapt vlak voor Prinsjesdag. Omstreeks 13.00 uur viel de politie vrijwel gelijktijdig de woningen binnen van Nico van den Ham en Andrea Mossel. Beelden van Nico van den Ham.