



Het is zo goed als onmogelijk om in het Nederlandse politieke landschap een partij te vinden waar je op zou kunnen stemmen, in het geval je naar de stembus wilt.

Wij dachten vanwege de nobele doelstelling dat de Partij van de Dieren dan misschien een alternatief zou zijn, maar niets blijkt minder waar.

Naar aanleiding van ons artikel [over wetten die alleen tellen](#) voor burgers en niet voor overheden, kregen we een aantal interessante reacties (dank!), waaruit eigenlijk blijkt dat er geen enkele politieke partij is waar je op zou kunnen stemmen. Volledig in lijn met wat we altijd al schrijven blijkt dat ook deze partij geen uitzondering is.

Wij dachten dat misschien de Partij voor de Dieren nog enigszins een alternatief zou kunnen zijn, maar daar denken we nu ook anders over na het lezen van een aantal reacties.

Zo schrijft een lezer het volgende:

Foute denkwijze die partij denkt alleen aan zichzelf en als je contact heb komen zij met ja wij kunnen alleen wat doen als er iemand in de raad van uw gemeente zit, oftewel bekijk het maar. Of het nu om de dieren of natuur gaat zij geven niet thuis .De enige manier om het tij te keren is gele hesjes dan wel niemand moet nog gaan stemmen. Doe ik zelf ook niet. Want je geeft je stem weg aan een zootje corrupte criminelen. Met de woorden van Willem Drees senior, nog vers in mijn geheugen, Nu ik weg ben gaan zij langzaam de poten onder de stoel der democratie wegzagen , ik zie het gebeuren en kan er niets meer tegen doen.

Hij niet meer maar de massa hier wel maar dan moeten er in dit door satanische krachten geregeerd land snel veel mensen wakker worden .Wat velen niet begrijpen is dat de mensheid geen regering nodig heeft, Maar de regering de mensheid wel . Anders draait altijd uit op en in slavernij. En word in ras tempo dit land naar de donder geholpen. 20(18) is 9 compleetheid einde cycles De aarde gaat zichzelf reinigen en vernieuwen is al aan het gebeuren maar zal nu gaan versnellen, en zal er geen plaats meer zijn voor de loopjongens van de cabal. die dan ook van het aardse toneel zullen verdwijnen , het zal voor hun inderdaad een gitzwart jaar worden .

Wij antwoorden deze lezer met de opmerking dat het beter is om wel te stemmen omdat anders je stem naar de grootste partij gaat. Dat schijnt echter niet waar te zijn volgens de lezer:

Hoef niet want dat is een fabeltje wat er ingesloten is. Mede door angst te zaaien . Als je niet stemt gaat deze gewoon verloren. Dat was vroeger zo en is nog steeds van kracht.

Wanneer we dat uitzoeken [klopt dat inderdaad](#). Echter, niet stemmen heeft wel degelijk gevolgen. Omdat de opkomst lager is door de niet stemmers, hebben de partijen minder stemmen nodig om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen.

We gaan weer even terug naar de Partij voor de Dieren waarover een lezeres schrijft:

Ik denk inderdaad dat het lastig gaat worden zonder staatsgreep, en tot nu dacht ik ook positief over de Partij van de Dieren.

Maar: uit de reactie op de rampen met de paarden in de Oostvaardersplassen is duidelijk geworden dat de PvdD niet voor dieren welzijn opkomt als ze dat even niet uitkomt. (ze hebben zelfs tegen een motie over dierenwelzijn die door de PVV was ingediend, gestemd).

En: ze hebben ook het klimaatverdrag getekend EN het Marrakesh pact.

Ik zou dus nu aan alle kanten willen afraden om nog op die partij te stemmen.

Ik heb vandaag in Amsterdam rondgelopen met mijn gele hesje en net een groepje van zo'n 20 demonstranten gemist en dus maar een 1-vrouwsaktie gehouden ...

Ik trek dat hesje nu maar iedere keer aan als ik naar buiten ga en anders hangt het regelmatig voor het raam.

Stembiljet ongeldig maken en hopen dat die lui bij defensie een keer wakker worden is nog het enige wat over lijkt te blijven ...

Tot zover het eenzame gele hesje en wat zij zegt klopt wel degelijk waardoor wat ons betreft ook de Partij voor de Dieren naar de prullenbak kan (de dieren uiteraard niet).

Voor wat betreft het voor ons land [dodelijke Pact van Marrakesch](#):

Steeds meer EU landen haken af--> Oostenrijk, Polen, Hongarije en meer lidstaten uit Oost-Europa doen definitief niet mee - België is aan het twijfelen.

De linkse partijen zoals D66, PvdA, GroenLinks, Partij van de Dieren en de ChristenUnie zorgen ervoor dat NL gaat tekenen.

Dit wordt het startsein dat we dadelijk verplicht zijn zowel legalen als illegalen opvang en verblijf te geven in AZC's... waarbij ze elke dag gratis eten, slapen, drinken, zorg en zakgeld krijgen.

Voor wat [betreft het klimaatakkoord](#):

De SGP vindt de wet staatsrechtelijk niet in de haak. De klimaatsceptische partijen PVV en FvD vrezen dat de kosten te veel zullen oplopen en twijfelen aan het effect van de maatregelen op het klimaat. De Partij voor de Dieren vindt de plannen juist weer niet ver genoeg gaan en gaf daarom geen steun.

En wat te denken van het volgende dat we ontvingen van een lezer:

Ik heb een paar maanden geleden een spotje gezien van de politieke partijen en wat blijkt? Zij zijn bezig op het VACCIN-vlak! Je ziet dan een animatiefilmpje waarin van alles doodgaat en het GEVAAR van een PANDEMIE. Je snapt het al ; Er moet gevaccineerd worden!

En tot slot nog even terug naar de lezer waar we mee begonnen:

Nog even over die z.g, Partij voor de Dieren , volgens het figuur dat mij te woord stond zijn vogels geen dieren □ dus die hebben geen rechten .Met andere woorden als een regering gemeente of woning corporatie □ zoals hier dood leuk aangeeft vogels horen niet in een woonwijk, □ mogen de vogels gewoon dood uit de lucht vallen., Wat toch al gebeurt.(Overal zit gif in de grond en er is steeds minder voedsel voor de vogels en andere dieren te vinden)

Volgens normale begrippen waren die er al voor dat er gebouwd werd. .Hoe diep kan de mens zinken. Als er geen vogels ,en andere kleinere dieren meer zijn is er geen leven meer mogelijk op deze ooit zo'n mooie planeet.

Maar een ding staat vast de planeet is al verankerd in de 5de dimensie de gene die er klaar voor zijn gaan er ook heen, de loopjongens worden vanzelf wakker op de zuster planeet van moeder aarde, nu nog te vinden achter de zon en de cabal mag gezellig met Nibiru mee .