



De machthebbers in ons land zijn heel wat slimmer dan hun collega's in Frankrijk.

Want in no time slagen ze erin om Nederlandse gele hesjes volkomen onschadelijk te maken en om te turnen tot zingende oranjeklanten.

Nog steeds stromen de Franse gele hesjes ieder weekend de straten op en wat president Macron ook probeert, hij krijgt ze niet onder controle.

Het blijft een soort ongrijpbaar fenomeen omdat de echte/authentieke gele hesjes niets is. Het is geen formele beweging, er zijn geen leiders, er is geen programma en het belangrijkste van alles, ze zijn niet te sturen.

Vervolgens doken ook in andere landen her en der gele hesjes op, maar dit waren vaak niet meer dan slappe uittreksels van het origineel.

Ook ons land kreeg te maken met gele hesjes en voordat dit hier ook maar enigszins van de grond kon komen werd het al ingekapseld door knechten van de elite.

De belangrijkste daarvan is ene Jan Dijkgraaf die het voor elkaar kreeg om gele hesjes in Rotterdam iedere week het lijflied van de bankiers te laten zingen.

Dezelfde Dijkgraaf die ook uit zijn vel sprong toen iemand met een Rothschild spandoek rondliep, zoals we schreven [in een eerder artikel](#):

*Bovenstaande is van belang in verband met het volgende bericht dat wij ontvingen van een lezer (dank!).*

*U wees ons lezers al op het feit dat het nogal vreemd is dat de Gele Hesjes in Rotterdam het bankenlied "15 miljoen mensen" zingen. Afgelopen weekend was er ophef over een anti Rothschild banner tijdens de optocht. Esther Voet van het NIW ging op twitter [over de rooie](#) hier van.*

*De oprichter van de Gele Hesjes Rotterdam, Jan Dijkgraaf (voormalig lijsttrekker van GeenPeil)*

*maakt het nu pas [echt bont](#) en [neemt het letterlijk op voor de bankiers](#) ! Lijkt me klip en klaar achter wie de "onschuldige" Gele Hesjes in Rotterdam staan.*

*Tot zover de lezer.*

*Het begint ermee dat iemand met het volgende spandoek loopt.*