

Gepubliceerd: zondag, 23 december 2018 10:04



**Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.**

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

## **Hedendaagse jongelui zijn de Abels van toen...**

En de binnenstromende Afrikanen en Aziaten (moslimbroeders) zijn de Kaïns van nu. Dierlijke jonge mannen contra de doorgefokte watjes van de ‘westerse’ samenleving. In aflevering 208 haalde ik de softies aan die de hele dag zitten te bellen, sm-essen, appen en weet ik wat al niet meer... en ik noemde hen de debieltjes met hun mobieltjes. Ik schreef:

*‘Daarbij hebben we te maken met de inmiddels ‘ziekelijke’ nieuwe manier van leven; met dag-en-nacht het mobieltje binnen handbereik. Deze nieuwe generaties zijn nog zieliger dan hun voorgangers vanaf de patatgeneratie. Als de satellieten binnenkort uitvallen, er geen stroom meer is en de mobieltjes nutteloze hebbedingen zijn geworden, zullen miljoenen en miljoenen kinderen, jongvolwassenen en patatgeneratiesukkels- en softies de haren uit hun hoofden trekken, met hun koppen tegen de muren beuken en duidelijke afkick-verschijnselen vertonen. Ziekmakend hulpeloos zullen ze steun zoeken bij elkaar en uiteindelijk weer normaal gaan praten met elkaar’.*