

Krijgen we binnenkort contact met de maanbewoners?

Gepubliceerd: dinsdag, 18 maart 2025 10:43



De maan is een verlaten hemellichaam waar geen mensen wonen is wat de meeste mensen geloven.

Zogenaamde remote viewers zijn het daar niet mee en zien de meest fantastische dingen aan de donkere kant van de maan.

Voor de meeste mensen is de maan een object wat altijd aan de lucht hangt en wat er ook altijd is geweest.

Nu is dat laatste niet waar, want er was ooit een tijd op aarde dat die maan er niet was.

De [oude Griekse filosofen en wetenschappers](#) die enkele honderden jaren voor Christus leefden, zoals [Democritus](#) en [Anaxagoras](#), schreven over een tijd in het oude Griekenland (Arcadië) dat er geen maan zichtbaar was aan de hemel, net zoals Aristoteles dat ook deed.

De Griekse bibliothecaris en dichter Apollonioius van Rodos die in Alexandrië woonde, noemde ook iets dergelijks in zijn werk en beschreef een periode voordat alle hemellichamen zich op de correcte plaats bevonden, een tijd voor de grote ramp. De bewoners van het oude Arcadië stonden ook bekend als de Proselenes, wat in oud Grieks betekent: zij die er waren voordat de maan er was.

Er komt niet alleen bewijs uit Griekenland, maar ook uit andere delen van de wereld zoals Zuid Amerika. Symbolen op de muren [van de Kalasasaya](#), een archeologisch bouwwerk uit ongeveer 13.000 voor Christus, laten zien dat de maan op een bepaald moment in een loopbaan om de aarde is gebracht. Dat niet alleen, er wordt ook aangegeven dat er in een bepaalde tijd een kleinere satelliet rondjes om de aarde draaide.

Oude verhalen en legenden van de Indianen in de streken rondom Bogota in Colombia spreken ook over een tijd voordat de maan er was.

Ook in Afrika komen we dergelijke verhalen tegen en wel bij de Zoeloes die een legende kennen die vertelt dat de maan honderden generaties geleden door twee buitenaardsen, Wowane en Mpanku, naar de aarde werd gebracht.

Krijgen we binnenkort contact met de maanbewoners?

Gepubliceerd: dinsdag, 18 maart 2025 10:43

Meer aanwijzingen dat de maan een kunstmatige constructie is, blijkt uit een aantal bijzondere rekenkundige toevalligheden met betrekking tot de zon.

Zo is de uitkomst bij beiden, wanneer je de afstand er naar toedeelt door de diameter, precies 108, een getal dat in oude Indiase en Chinese culturen een [bijzondere betekenis heeft](#). Wanneer wij in de lucht kijken, dan is de maan precies even groot als de zon, terwijl deze 400 keer groter is dan de maan en 400 keer verder weg staat. Is dat alles toeval?

Bovenstaande is wel belangrijk in het licht van wat de bekende voorspeller Clif High stelt. Deze is er namelijk van overtuigd dat er mensen op en in de maan wonen en dat wij daar binnen niet al te lange tijd mee te maken zullen krijgen.

It's a pretty planetoid.

And it has 'people' living on and in it .

We are going to get into open contention with these folks over these next couple of years.

In just a few months we will be much more aware of these kinds of things.

This reality is complex. pic.twitter.com/u8vEhmf7OX

— clif is antiselenite (@clif_high) [March 16, 2025](#)

Enige tijd geleden heeft Clif een groep remote viewers gevraagd om een bepaalde plek op de maan nader te bekijken, hetgeen ze gedaan hebben.

Het resultaat daarvan kan je zien in de volgende video en dan zal je ontdekken dat deze remote viewers van alles waarnemen op 'een onbewoonde maan'. Van futuristische gebouwen tot wegen, waaruit duidelijk wordt dat er wel degelijk leven op onze maan aanwezig is.

Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar we leven in een tijd waar onwaarschijnlijke dingen steeds meer gewoon worden gevonden.

Dus, wie weet heeft Clif gelijk en kunnen we binnenkort kennis maken met een beschaving op de maan.

Tenzij het natuurlijk onderdeel vormt van de al heel lang verwachte nep alien invasie.